



## Högtidsstämma med Knutsbal den 18 januari 1997

Som traditionen bjuder samlas man till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen den 18 januari 1997.

Till tonerna av Da Pacem Domine tågade Styrande Rådet in i Hotell Öresunds till bristningsgränsen välfyllda festlokal under ledning av vår nye Ceremonimästare Gunnar Bolin som garanterat denna kväll var full av adrenalin. Ceremonielet sköttes med bravur även om Broder Gunnar någon gång stod still och såg ut som en skulptur, så svingade han vackert sin mackapär, för en oinvid syntes det inte att det var premiär...

Efter det att Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld hälsat vår nye Älderman Inge Stoltz varmt välkommen till sitt nya ämbete och önskat honom all möjlig lycka och framgång i sin nya roll lyssnade vi till Gloria Sancti Kanuti som i vanlig ordning framfördes på ett ypperligt sätt av sångkören Divertimento nu under ledning av Patrik Andersson.

Ja, så kan vi då i vårt Gille med en ny Älderman stoltsera  
Blir spännande att tillsamman med dig få kampera  
in i tjugohundra talet vill vi att du skall oss bogsera  
Kanske inte allt diktera  
Ej heller blockera, reglera eller riskera  
Men du får gärna agera, charmera och varför inte donera  
Ibland kan du ju med oss dricka ett glas madeira  
Glöm inte att hos oss nya tankar plantera  
Å "litta" pengar kan du ju åsse spendera,  
men framför allt, du får inte abdikera...

Efter vår Äldermans stilfulla Högtidstal till Gillet som genomsyrades av mycket värme och stort engagemang följde reception av tio förtröstansfulla i spänning väntande recipiender.

Allt förlöt värdigt och med stor elegans bortsett från vår Stolsbroder Bengts något tafatta hantering vid fastsättandet av Duvan på våra nyintagna Systrar.

Till alla nya recipiender, välkomna i vårt gäng  
Glöm nu bara inte att betala er gillespeng  
Här finns allt från pomp och ståt till skratt och lek  
Och jag vet att på natten öppnas månet apotek  
För att lindra den smärta  
Som ibland uppkommer då vi varit alltför alerta...

Denna afton bjöds på utsökt meny och innan glassbomben serverades med varma hallon njöt vi av vol au vent fylld med kycklingfilé och portvinstuvad champinjoner och fortsatte därefter med helstekt oxfilé. Vår Älderman höll ett inspirerande tal om vänskap och omtanke, fred, endräkt och glädje. Alltemellanåt fjäskade vår käre Älderman även för damerna och vi Bröder kan bara konstatera att erfarenhet saknas icke varvid valförtjänt applåd följde.

Innan så Sega Gubbar lät tonerna rulla ut på dansgolvet och vår Stolsbroder Claes i traditionsenlig ordning snurrade till det för oss med premiera och seconda vandringar passade vår nyintagne Broder Christer Bergquist på att tacka för recipienderna.

Högtidskvällen förgylldes även av gästade Gillen från Laholm, Malmö, Tumathorp, Lund, Ystad, Skanör-Falsterbo och Flensborg. Älderman Bengt Henriksson från Laholm gjorde sig till tolk för samtliga gästade Gillen och höll ett varmt och inspirerande till skratt retande tal som Bengt avslutade genom att tacka för en av kvällens många höjdpunkter – den utsökt goda maten...

Alltför snabbt övergick den undersköna kvällen till natt, men innan vi med "lätta" steg gav oss ut i vintermörkret halade vår Fågeldrottning och Fågelkung Duvan som fick symbolisera att 1997 år Högtidsstämma var till ända...

Chrönikör  
Lennart Söderberg