



Högtidsstämma med Knutsbal den 19 januari 2008

Som traditionen bjuder samlas man till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen 19 januari 2008.

Det var utfärdad stormvarning och nog blåste förändringarnas vindar denna kväll då flera nya befattningshavare installerades. Gäster från nio Syskongillen i Sverige och Danmark hade trotsat vädrets makter för att inte missa Landskronagillet Högtidsstämma och Knutsbal och ännu ett år var maxantalet 196 deltagare uppnått.

Ålderman Inge Stoltz hälsade samtliga Bröder, Systrar och gäster välkomna till Landskronagillet 65:e Högtidsstämma. En aning vemodigt eftersom det också var hans sista som Ålderman, ett ämbete han skött med den äran.

Nya befattningshavare, invalda av Styrande Rådet, installerades. Jeff Svedenborn, Roger Stoltz, Anna Lilja och undertecknad fick mottaga regalierna som bevis på våra nya uppdrag som Övermarskalk, IT-ansvarig, Gillesmarskalk respektive Chrönikör.

Med ett stort och varmt tack och berömmande ord från Åldermannen "befriades" Gunnar Bolin efter 12 år från uppdraget som Ceremonimästare och Jonas Christiansson kunde installeras och dekoreras med regalierna – kedjan och staven.

Så var det då dags för det som bara inträffat sju gånger tidigare sedan Gillets återuppväckande 1944 – Åldermannaskifte. Förste Ålderman i det uppväckta Landskronagillet, August Munck af Rosenschöld, var borgmästare och efter 64 år tar en ny borgmästare vid. Ålderman och Oldfru Inge och Britt Stoltz tackade för den fantastiska tid de haft i och med Knutsgillet ända sedan de recipierade 1975. För alla trevliga fester och sammankomster, givande samarbete och allt stöd från Knutsmedlemmar i allmänhet och mentorerna Claes och Dagmar Munck af Rosenschöld i synnerhet. Många år i Gillet som lett till livslång vänskap. I enlighet med ceremonielet tog Inge av sig kedjan och hängde den om halsen på den blivande Åldermannen och önskade honom lycka till i detta "uppdrag som förpliktigar. Och det är ett av de finaste uppdrag man kan få".

Iklädd Åldermannakedjan inledde Lennart sitt allra första tal som Gillets Ålderman med en kort introduktion av Knutsgillenas speciella vokabulär. Vi fick också en liten historisk tillbakablick från Gillets återinförande 1944. Högtidstalet finner du genom att klicka på Högtidstal 2008.

Lennart påminde om allt Inge och Britt gjort för Gillet Adventsmässan, Papegoyeskjutningen, Knutsboken och uppfräschningen av högtidsstämman. "Aldrig har så få gjort så mycket för så många. Ja, detta uttryck kan användas med styrka och kraft på både dig Inge och Britt. Ni har gjort en fantastisk insats och fört Sankt Knuts Gille i Landskrona in i 2000-talet". Vår nye Ålderman lovade att föra dessa tankar och visioner vidare och samtidigt utveckla Gillet utifrån rådande förutsättningar.

Självklart uppmärksammades också Gunnar Bolin av den nye Åldermannen för sina insatser som Gillets femte ceremonimästare sedan 1944. Under ledning av Ingrid Kvelde sjöng Divertimento "Ave Verum Corpus" och därefter följde parentation.

Längst bak i salen satt 15 förväntansfulla, blivande medlemmar och väntade på sin reception. De kvinnliga recipienderna imponerade stort med ovanligt eleganta hovnigningar. Det hade nog övats en

hel del, tisslades det. Åldermannen konstaterade nöjt att successionsordningen tycks säkrad inför 800-årsjubileet 2056 av Åldermannasyndoden tack vare unga Martin Christiansson och Jonathan Böiers inträde i Gillet.

I år kunde både 4 silver- och 2 guldduvor delas ut. Den nyblivne Åldermannen hade dessutom det stora nöjet att dela ut flera hedersmedaljer och utnämna en alldeles speciell hedersmedlem Oldfru emerita för hennes ovärderliga bidrag till Knutsgillet i Landskrona.

Chrönikör
Lennart Söderberg