



Papegoyeskjutning den 17 augusti 1996

Att varje sommar få ge sig iväg för att papegoyeskjuta
Ja, dé kallar jag att njuta.
Till Citadell vi beger oss på led.
Ni som inte var med, det här en urtjusig sed.
Så inleddes då årets evenemang,
och dé till trummans ackompanjemang.
Efter gott intag av porlande skumpa tog vi bröder så var sin liten stumpa
och begav oss i gåsarad, i rask takt
Understundom beundrande Ceremonimästarens klädesprakt,
till skjutstation för pilen och bågen,
mina vänner, nu låg den närmsta framtiden hos astrologen!

Till tonerna av Brott Stoltz mjuka hänförande visselpipsignal och Ceremonimästarens myndiga
stämma påbörjades tävlingen.

Första rondan inleddes så

Att Chrönikören började med ett glas pernod
Och för många blev det tyvärr tidig ridå
Herr Hallengren är ju hur som helst bäst på tournedos...

Efterhand som eftermiddagen fortskred steg sorlet hos oss som haft "förmånen" att bli utslagna i ett
tidigt skede och som nu avnjöt en superb måltid utan krånglande tävlingsfjärilar i magen. Till alla
strängar som brast och till alla pilar som missade sitt mål skålade vi i soldoftande rött bourgognevin
(?). Vid ringside arbetades det intensivt med att hjälpa våra Systrar och Bröder att släppa och spänna
och sikta, dock med blandat resultat. Att få Gillesmedlemmarna att åtminstone samtidigt både pil och
båge skjuta iväg var ett äventyr i sig. Trots idogt kamratligt slit lyckades vi endast klämma iväg
Margaretha Perssons pil två decimeter, vilket i och för sig endast var fyra meter från tavlans centrum.

När så solen dragit sig ut över Öresund och pilarna lagt sig till ro efter nästan fullgjort arbete kunde vi
kora årets Fågeldrottning. I denna klass inträffade utan tvekan ett under, denna kvinna hanterade sitt
muskedunder, på ett helt övertygande sätt, och satt nästan alla pilarna rätt. Ingrid Söderberg är årets
skräll, Fågeldrottning just här på Landskrona Citadell.

I herrarnas tävling blev det hård strid och efter lång och spännande omskjutning mellan Bengt
Rosengren, Sven Calvén, Kurt Boström och Bo W Holmberg kunde Kurt Boström med god assistens
av hjälpande Bröder utropas till segrare och koras till årets Fågelkung!

Tillsammans med vinnarna i ungdomstävlingen Per Johan Neperus i äldre klassen och Louise
Laurenus i yngre utropades ett tre gånger trefaldigt leve för de nya majestäterna och som även
förkunnade att 1996 års mycket välarrangerade och rikt besökta papegoyeskjutning var till ända.

Chrönikör
Lennart Söderberg