



Papegoyeskjutning den 15 augusti 1998

Det är skönare lyss till en
sträng som brast,
än att aldrig spänna en båge...

Under vår Åldermans ledning startade ett glatt gäng Gillesbröder och Systrar tidigt på lördagsmorgonen i ordningsställandet av skjutstation Landscrona med en ny specialitet för året – resning av nyinköpta tält. Allt gick värdigt och förnuftigt till, ända tills vår Klenodbevarare gav sig in i leken. Vi fann Broder Rolf i fårhagen inlindad i tältduk spelande "plock-e-pinn" men som alltid med den briljanta Svensonska humorn tog han sig ur dilemmat med hedern i behåll och prick klockan 16.00 kunde vi öppna årets efterlängtdade Papegoyeskjutning.

Med molnen i det närmaste hängande under träden och fukten i luften nästan öronbedövande tog så sommargillet sin början och med glädjen som vanligt högt i tak. Några droppar försökte ta sig ner från molnen men värmen från icke mindre än 105 Gillesdeltagare gjorde att allt torkade upp innan de nådde våra hattförsedda huvuden.

Torrt var det däremot inte hos vår Skaffare Barbro Bodin. Med hjälp av hela familjen blev vi väl förplägade med god skumpa och som om inte detta räckte hade vår Ålderman och Oldfru instiftat en ny sed som vi alla hoppas skall bli tradition. Vi bjöds på snaps och regeln var utomordentligt enkel – "snapsen skall drickas i ett svep, i annat fall utgår böter". På kommando sveptes snapsen och ett fröjdefullt och gott "aah" hördes och inte minst ekade på Citadellets borggård.

Kanske var det på grund av det extra inmundigandet som viss oordning rådde på Borggården i samband med inspektionen som genomfördes av de regerande Majestäterna av skjutsällskapet men med hjälp av vår alerte Ceremonimästare blev det godtagbar ordning i leden. Med fladdrande standar och till trummans ackompanjemang "marscherade" vi så till skjutplatsen på Bastion Landscrona för att tävla om att under ett år få bära den vackra papegoyan vid vårt bröst.

Strålande, utmanande, sensuellt, vackert, inspirerande... Denna dag skulle årets hattdrottning koras och här syntes kreationer, de mest formidabla, alla presentabla, en del klart riskabla men alla kapabla att hetsa oss Gillesbröder – tack Gillessystrar för att just ni finns!

Tänk er den vackraste klänning i vitt, med i sidan ett sådant där ni vet litet snitt och på hjässan i dess absoluta mitt en hatt så fylld och blå. Eller en vit hatt fylld med strutsfjädrar och i koppel medhavd matchande vovve, det kallar jag att charmera. Vi fick uppleva alla trädgårdens blommor i en hatt och en upp och nervänd ampel med inbyggd papegoja i en annan, en riktigt skojig tratt. Vem skulle vinna?

Jury som bestod av Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld och Övermarskalk Roger Stoltz fanns på plats och efter en kort överläggning utropades enhälligt Gunilla Svensson till årets hattdrottning. Med nuttar i mass, jag tror de fanns på mer än en terrass skred Gunilla fram i sin förtjusande kreation, spelande i en egen division – en fullkomlig explosion!

Så över till själva skjutävlingen som även detta år frammanade många goda skratt och glada tillrop. Vi som i ett tidigt skede av tävlingen blivit utslagna och njöt av ett fruktigt vårdoftande vitt vin från Val de Loire fann stilarna delvis omgjorda eller rentav nya.

Mats Ingelström iklädd fångmössa (!) sitter definitivt inte inne för att ha använt en bössa. Pilen for än hit och än dit – en ovanligt trevlig bandit. Claes Persson hade också dålig träffsäkerhet och borde införskaffa elslinga. Rolf Svensson och Bertil Hallengren sköt samtidigt och försökte på så sätt förvillia domaren, men icke så Nicke... Birgitta Hellström var iförd svarat skjuthandskar på det vår kära Syster trodde sig försöka dölja handstilen. Wilhelm Christerson såg ut som Robin Hood men det var också den ända likheten och till sist vår Hattdrottning som släppte pil och höll samtidigt fast i strängen, blinkade med fel öga och siktade mot galen goja. Detta är underhållning på mycket hög nivå!

I damklassen såg det länge ovisst ut ända till Ulla-Britt Bolin intog scenen. Med stort självförtroende och ett alltid härligt smittande leende på gång spändes bågen, ögat fokuserades på gojan och så iväg med pilen. Vi kunde konstatera att efter första pilen som hamnade på hennes egen stortå såg Ulla-Britt inte ut som en segrare. Men ack vad vi bedrog oss... Med en pil mitt i prick vann Ulla-Britt damklassen med två cm tillgodo på årets tvåa Monica Sandell och ytterligare två cm tillgodo på årets trea Ulrika Bolin.

Herrklassen bjöd inte på samma dramatik. Utan pardon placerade vår Stolsbroder Bengt Rosegren pilen mitt i prick och så var spänningen över. Dock skall nämnas att på mycket stabil andra plats endast en cm från centrum hamnade Bertil Hallengren tätt följd av Kurt Boström och Roger Stoltz som kom trea. I sitt tacktal påtalade Broder Bengt något generad att träffen varit turlig och föreslog Styrande Rådet att se över tävlingsreglerna till nästa år.

Ungdomsklassen vanns detta år av Ludvig Holtenäs med Carl Gustafzelius på andra plats och Susanne Emond på tredje. Tävlingsgrenar i denna femkamp var; 5 klot i fyrkant, golfbollar i spann, fotboll i vedkorg, ringar på en pinne samt pilkastning.

För alla vinnare denna mysiga lördagseftermiddag utropades ett tre gånger trefaldigt leve som samtidigt förkunnade att årets Papegoyeskjutning var avslutad.

Chrönikör
Lennart Söderberg