



## Papegoyeskjutning den 16 augusti 2003

Dé é lördagmorgon och tältresarna är på plats. Med sedvanlig snitts reses tälten och mellan hammarslagen njuter vi av nybryggt kaffe, varma wienerbröd och som den danska sedan bjuder – en liten gammeldansk! Det blåser oroväckande mycket denna morgon och trots idogt säkringsarbete ger sig några tält iväg.

På slaget kl. 15.00 är alla på plats och oron är naturligtvis stor, skall vi klarar tälten men i vanlig ordning har vår Ålderman läget under kontroll. Farbror "Blåst" tar paus och solstrålarna väller in och Broder Inge kan hälsa inte mindre än 119 Gillesbröder och Systrar välkomna till årets sommarbegivenhet – Papegoyeskjutningen. Bland skjutglada Bröder och Systrar kan vi även räkna in 15 barn som under ledning av familjen Rosenschöld i år tävlar i grenarena; klot i ruta, boll i spann, ringar, boll i korg och pil.

Vår nyutnämnde Rustmästare Bertil Hallengren har tagit sitt uppdrag på allra största allvar och ordnat stort tält och serverar en ljuvlig buffé som pricken över i:et. Eller vad sägs om läckerheter som marinerad rostbiff, pepparotscantadou, smarriga kycklinglår och skaldjurspaj.

Inramningen kan med andra ord inte vara bättre och när vår Ålderman blickar ut över sina undersåtar och tar till orda, då ryser det till i våra kroppar. Broder Inge förtäljer om Gillets historia och sammanfogar det hela på ett som vanligt underfundigt vis. Hur Broder Inge fick ihop liknelsen med dagens fantasifulla hattävling och dåtidens klädprakt är fortfarande en olöst fråga.

Visitation följer så av vår Fågelkung och Fågeldrottning och precis som alla andra år råder viss oordning i leden men inspektionen går ovanligt snabbt denna gång vilket kan tyda på att både törst och hunger är stor...

Nytt för i år är att vi flyttat tält och tävlingsplats till nordöstra hörnet och vi är nog alla överens om att denna plats passar oss bättre än Bastion Landscrone. Ett trevligt inslag var att alla i familjen Rosenschöld klätt sig i BoIS-mundering. BoIS spelade hemmamatch mot ÖIS (1-1) och för första gången på många år fanns Broder Claes inte med på Papegoyeskjutningen utan njöt av fotboll på idrottsplatsen.

Skjuttävlingen blev som vanligt en spännande tillställning och det känns mer och mer som framför allt Bröderna inte längre tar det som en lek utan verkligen vill vinna. Bland många av Systrarna pågår fortfarande handhavandeövningar i hanteringen av båge och pil men åtskilliga guldkorn går att finna eller vad sägs om Maritta Hallengrens träff mitt i gojan och 15 viktiga poäng. Slå dé Bröder! Till final i herrklassen gick Lars Brandt, P-O Bodin, Lars Hydbom och Bo W Holmberg.

I damtävlingen fanns många som ville göra upp om segern och sex Systrar kvalificerade sig till final genom att skjuta bra – Barbro Boström, Inger Bengtsson, Maritta Hallengren, Inger Karlsson, Ingrid Söderberg och Barbro Bodin. Båda klasserna fann sina segrare snabbt och med snudd på utklassning vann Maritta Hallengren damklassen och Bo W Holmberg herrklassen. Ett trefaldigt leve utropades för segrarna.

Förra årets vinnare, Sven Calvén, höll ett varmt och kärvänligt tal till de nya Majestäterna och tyckte det var på tiden att Broder Bo åter vann. Förra gången var 1979. Maritta tackade tävlingsledningen för de goda tipsen inför skjutningen och påpekade att det var första gången hon träffat tavlan.

Att kora en segrare i Hattävlingen blir svårare och svårare. Fantasin hos våra Gillessystrar har ingen begränsning och vi stabile Bröder bara sitter i gröngräset och njuter. Årets domarteam bestod av Åldermannen och Stolsbroder Anders Persson "förstärkt" med Chrönikören. Efter kort men intensiv överläggning och med motiveringen "papegoya liggande på en bädd av nyskördad björk" utsågs Annika Stoltz till årets Hattdrottning.

En dag i glädjens och solen tecken är till ända och visst längtar vi redan nu till nästa år...

Chrönikör  
Lennart Söderberg