



Papegoyeskjutning den 14 augusti 2004

Det är vindstilla och varmt, det är tidig lördagmorgon och torghandlarna har just sålt sina första palsternackor. Lugnet och tystnaden kan man nästan ta på, alla synes nöjda. Då dyker Rustmästare Hallengren och Chrönikör Söderberg upp och kaoset är ett faktum. Med cyklarna fullastade med rekvisita bl.a. bullar, kaffe och gammeldansk händer det som bara inte får inträffa – vi välter med cyklarna. "Dansken" och kaffet förenar sig med gatstenens smågrus. Liknelsen med Stockholms blodbad är inte långt borta.

Tälten reses, nya bullar införskaffas och Broder Inge tar befälet, vilket i alla läge betyder ordning och reda. Det är dags för ännu en Papegoyeskjutning och för 20 gången i Gillets historia samlas vi för att utse årets Fågelkung och Fågeldrottning. Det är visserligen 30 år sedan vi hade första skjutningen men mellan åren 1981–1991 var det ett uppehåll i tävlandet.

Som traditionen bjuder samlades vi på Citadellets borggård där vår Ålderman Inge Stoltz hälsade alla välkomna. Årets intåg skilde sig märkbart från tidigare eftersom vi saknade trumslagare och allt försiggick i "tysthet".

Efter en intressant historiebeteckning av Åldermannen, som stundtals ackompanjerades av en tillrest skrattmå, fick vi bl.a. veta att redan år 1516 förekom Papegoyeskjutningar inom Gillet. Dock med betydligt allvarigare underton än dagens.

Bland årets nästintill 100 deltagare var färgprakten ljuvligt skön. Ja, nästan som hämtad från en provkarta från Nordsjö Färg. Med hjälp av fantasi och stor kreativitet hade våra Gillesysstrar med sina hattkreationer flyttat gränsen för det som normalt anses omöjligt. Vi Bröder njöt så det gjorde ont!

Innan det var dags för inspektion hade som vanligt vår Ceremonimästare en grannliga uppgift att ordna leden men med hot om utebliven sup ordnades allt förvånansvärt snabbt.

Broder Ålderman kunde så höja armen i vinkel och utbringa en skål. "Blicken blir stadigare, armen starkare men framför allt får vi mycket roligare. Vi får dock inte glömma att den lille även tas för att hedra vårt gamla moderland".

Förra årets visitation av Fågelkung och Fågeldrottning gick i rekordfart medan årets präglades av ordning och reda. Broder Bo W Holmberg, förra årets Fågelkung, tog god tid på sig och var noga med att pressveckan i byxorna var i ordning och att inga händer var undanstoppade i fickorna. Det var säkert tur att Chrönikören höll sig på behörigt avstånd! Allt utföll till belåtenhet och med Ceremonimästaren i spetsen avtågade vi i sakta mak men med mycket skratt och prat till skjutplatsen.

Väl framme vid Bastion Wrangel tog Rustmästare Hallengren över taktpinnen. Ingen lyssnade till vår Rustmästare men med dokumenterad list och taktik kunde den första pilen skjutas iväg av Fågelkung och Fågeldrottning innan vi tog det välfyllda buffébordet i besittning.

Restaurang Speaker's Corner ansvarade i år för förplägnaden och när ridån gick upp möttes vi av ett dignande bord fyllt med godsaker. Matjessilltårta som tände våra smaklökar, pasta med tapenade, marinerade tomater, grekiska oliver, färsspett kryddade med kanel och nejlikor och mycket, mycket mera.

Skjuttävlingen blev precis som alla andra år en både rolig och spännande tillställning. Pilarna flög härsan och tvärsan och vid några tillfällen lämnade de inte pilbågen hur tappert skytten än försökte. Någon träffade Ceremonimästarens sko medan en annan sköt en kolonist på Syrénstigen. Gilllesskrivaren var het och tuff denna eftermiddag och drog snabbt in 9 poäng och gick till final. Broder Martin Lundgren var glad över att ha träffat det vita fältet i tavlan medan Broder Svante hade problem med blåsten trots att det var vindstilla...

Efter mycket om och men och en slutkörd Ceremonimästare gick följande till final: i damklassen Annika Stoltz (7p), Birgitta Hagsund (6p), Maritta Hallengren (6p) och Carina Persson (6p) och i herrklassen Bertil Persson (8p), Thor-Leif Hansson (9p), Svante Grönvall (8p) och Christian Persson (9p). Nu skulle det avgöras och ett tjuv- och rackarspel kunde skönjas bland finalisterna. I damklassen visade snabbt Annika Stoltz var skåpet skulle stå och vann efter ett par utmärkta träffar.

Kampen blev avsevärt hårdare bland herrarna och först efter en strålande träff av vår Konterfejare Bertil Persson gav övriga Bröder upp. Hurrarop följde och vår Älderman såg till att vinnarna dekorerades med Gillets Duva.

Hattävlingen har kommit för att stanna. Det är åttonde gången vi korar Gillets Hattdrottning och det blir bara svårare och svårare för juryn. Våra Gilllessystrar tar verkligen tävlingen på största allvar och kreationerna är både vackra och spektakulära. Domarteamet som i år utgjordes av Stolsbroder Anders Persson och Chrönikören fick en svettig eftermiddag. Så småningom kom juryn ut från bersån och kunde meddela det enhälliga beslutet att: "Monika Sandell har utsetts till årets Hattdrottning med motiveringen, chockrosa, dunsval kreation med äggig topping."

Som alla andra år hade vi solen och glädjen på vår sida och framåt kvällen vandrade vi alla hemåt glada och nöjda...

Chrönikör
Lennart Söderberg