



Papegoyeskjutning den 18 augusti 2007

I strålände väder och utan störande inslag av andra arrangemang hade inte mindre än 136 medlemmar och gäster med barn samlats den 18 augusti till 2007 års Papegoyeskjutning på Citadellet.

Till det mäktiga ljudet från trumman tågade vår Ålderman Inge Stoltz och Oldfru Britt med uppvaktning av fan-, standar- och vapenbärare upp på den gamla upphöjda talarplatsen i borggårdens nordöstra hörn med och god överblick över "havet" av sina undersåtar hälsa alla välkomna. Som vanligt gav Åldermannen en historisk återblick på Knutsgillet's månghundraåriga tradition att öva sina medlemmars skjutskicklighet genom "att skjuta efter fågeln på S.t Knuts papegoyestång" som det står i ett dokument från Gillet i Landskrona den 17 november 1516.

På Åldermannens uppdrag gav Ceremonimästaren Gunnar Bolin strax order om uppställning på två led för de regerande majestäternas Fågelkung Svante Grönvall och Fågeldrottning Camilla Christerson sedvanliga inspektion av skjutsällskapet som så småningom fick godkänt.

Under denna procedur hade Gillets Skaffare med assistans av flera frivilliga handräckare förberett intagandet av "en lille en" som Åldermannen enligt sin 1997 införda vana bjuder alla skyttar på med den fromma önskan att allas nervositet skall försvinna och att skjutningarna därmed skall kunna genomföras med stadig hand och blick. Barnen förskonas naturligtvis från denna manipulation med övertygelsen att de kommer att genomföra sina spännande tävlingar drivna av naturlig ungdomlig entusiasm.

På Ceremonimästarens kommando formerades därefter skjutsällskapet inför avtågandet mot skjutplatsen i Bastion Wrangel för ädel tävlan och samtidigt intagande av god mat och dryck som Skaffaren arrangerat.

Inte mindre än 54 herrar och exakt lika många damer ställde upp i seniortävlingen och kampen blev en tidsmässigt långt utdragen historia som frestade hårt på skjutledaren Broder Nils-Eric Nilsson och hans assistenter Bröderna P-O Bodin, Rolf Svensson, Jeff Svedenborn, Anders Persson och Roger Stoltz.

Den som gav sig tid att närmare studera skjutstilarna under tävlingen fick bekanta sig med många verkligt personliga försök att uppfinna unika metoder att hantera vapnen och skjutledarna fick ingripa många gånger för att undvika pinsamma incidenter och i något fall för att lösgöra skytten från bågen. Antalet ivägskjutna bågar i stället för pilen var liksom under senare år anmärkningsvärt låg och tyder på viss vana och att andelen verkliga nybörjare var låg.

Efter första skjutomgången ståtade bland herrarna regerande Fågelkung Svante Grönvall med inte mindre än 23 poäng i ensam ledning. Olof Böiers hade 16 poäng och Anders Löfgren 15. Göran Karlsson, Bertil Persson och Lars Brandt hade 10 poäng medan två gästande herrar, utom tävlan, hade fått hedersamma 3 poäng vardera.

Vid herrarnas andra skjutomgång sorterades de flesta tävlande bort. Svante Grönvall och Olof Böiers hade båda 10 poäng och en 3:e skjutning fick tillgripas för att skilja dem åt. Vid denna höll Svantes nerver bäst och han kunde ensam ståta med poäng (5) och erövrade därmed titeln Fågelkung för 3:e gången.

Damernas första omgång resulterade i en gästande dam utom tävlan drog iväg med 9 poäng medan Systrarna Barbro Bodin och Margaretha Persson ledde tävlingen med 6 vardera. Inte mindre än 8 damer, bland andra regerande Fågeldrottning Camilla Christerson, hade 5 poäng vardera som goda 2:or. Vid damernas andra skjutning hade Lisbeth Svedenborn övat upp sig och åstadkom 9 poäng medan de övriga 8 damerna i denna omgång som mest åstadkom 5 poäng och därmed erövrade Lisbeth titeln Fågeldrottning.

För första gången ordnas en särskild tävling i Papegoyeskjutning för ungdomar 13-17 år gamla. Här placerade sig Andreas Christiansson på första plats med 5 poäng medan storebror Martin blev utan. Jonathan Böiers fick 4 och Carl Christerson 1 poäng.

Dokumentationen av ungdomstävlingarna är bristfälliga, men enligt obekräftade uppgifter segrade Anders Brandt med 96 poäng bland framtida (?) Knutsbröder och Alma Jinnestål bland framtida (?) Knutssystrar med 111 poäng.

Fågelkung Svante Grönvall och Fågeldrottning Lisbeth Svedenborn dekorerades under folkets jubel av Åldermannen och mottog med sänkta huvuden majestäternas magnifika silverduvor som symboler för sina tillkämpade värdigheter.

Ålderman Inge Stoltz och Stolsbroder Anders Persson hade efter stora svårigheter lyckats ena sig om vem som skulle avgå som segrare i tävlingen om dagens mest storslagna och dekorativa huvudbonad men Åldermannen kunde avslutningsvis kora årets Hattdrottning, Gunilla Svensson. Denna titel har hon erövat åtminstone 2 gånger tidigare, 1998 och 2001.

Avslutningsvis tackade Ålderman Inge Stoltz för alla deltagarnas ansträngningar och glada humör som gjort 2007 års Papegoyeskjutning till ett minnesvärt arrangemang i vårt Gille. Som vanligt tillade Inge "tag väl vara på er"!

Chrönikörens "stand in", Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg