

PARENTATION

St.Knuts gillet i Landskrona högtidsstämma den 5 januari
1951.

Nyårsklockorna ha endast för ett par dagar sedan ringt in ett nytt halvsekel av mänsklighetens historia, och åter har St Knuts Gille i Landskrona sammankallat gilletts bröder och systrar för att i kärlekens och endräktens tecken fira årets högtidsdag. Denna högtidsdag är väl i första hand avsedd att vara en glädjens fest, den skall lämna tillfälle åt gilletts medlemmar att lära närmre känna varandra, att knyta nya vänskapsband och att stärka den samhörighetskänsla som varit och fortfarande är det sammanhållande momentet mellan gilletts alla bröder och systrar.

Men glädjen och feststämningen är ej ensam förhärskande, i densamma mänger sig en saknadens och vemodets känsla vid det att vi vända våra tankar åt dem av St Knuts Gillets medlemmar, som slutat sin jordevandring efter det vi voro samlade här för att fira 1950 års högtidsdag. Det är en Knutsbroder och två Knutssystrar som avlidit under det sist förflutna året. Jag nämner deras namn i den ordning i vilken deras bortgång inträffat. De äro

St Knutssystemern fru Sigrid Andersson, född Bergman, vilken avled den 18 mars 1950,

St Knutsbrodern generalkonsuln Henning Schlasberg, vilken dog den 20 juli 1950 och

St Knutssystemern borgmästarinnan Elisabeth Munck af Rosenschöld, född von Sydow, vilken avled den 11 december 1950.

Jag vill nu åt en var av dessa hädangångna, vilka alla tre tillhört vårt Gille alltsedan dess återupplivande i januari 1944, ägna några minnesord avsedda att i all sin enkelhet i någon mån belysa deras verksamhet och den livsuppgift som varit dem förelagd.

Fru Sigröd Andersson tillhörde en gammal Landskrona-släkt, Hon var född år 1885. Hennes föräldrar voro skomakaremästaren Carl Bergman och hans maka Botilda Bergman. År 1905 ingick hon äktenskap med smedmästaren August Andersson, vilken fortfarande i Landskrona bedriver en rörledningsfirma med det bästa anseende. I äktenskapet föddes fem barn, av vilka fyra ännu är i livet. Fru Andersson kom att ägna sitt förmänsta intresse och sin huvudsakligaste verksamhet åt hemmet, åt maken och barnen. Hennes make har för mig uttalat att så gott som alla hennes tankar kretsade kring familjen och att, sedan barnen blivit gifta och själva fått barn, voro i synnerhet barnbarnen hennes hela liv. Ett vackrare omdöme om en avliden maka kan knappast uttalas. Det må dock här nämnas att fru Andersson nedlade ett särskilt intresserat arbete i nykterhetssammanslutningarna, hon tillhörde veteranerna inom I.O.G.T där hon fick mottaga 50-årsdiplomet. Tillika var hon intresserad medlem av Hantverksföreningens damklubb.