

PARENTATION.

Den 13 januari kom dödsbudet att Karl Liedholm i sin ålders 75:e år slutat sina dagar. Hans levnadslopp var rätlinjigt liksom han själv. Året efter det att han 1896 avlagt studentexamen vid Ystads läroverk fick han anställning vid Skånes Enskilda Bank i Malmö. 1902 förflyttades han till dess avdelningskontor i Landskrona där han tjänstgjorde såsom bokhållare och kassör. Sedan kontoret övertagits av Skandinaviska Kreditaktiebolaget befordrades han till kamrer och blev 1935 efter uppnådd pensionsålder pensionerad. Vid sidan av sin banktjänst bedrev han en omfattande försäkringsrörelse och anlätades i stor utsträckning som revisor och siffergranskare av olika bolag och institutioner, uppdrag, vartill hans kunnighet och kritiska läggning gjorde honom särskilt lämplig. Han verkade även som styrelseledamot i ett flertal bolag och var efter avskedstagandet även huvudman i vår stads båda sparbanker.

Ett arbetsamt liv och en väl fullgjord livsgärning är hans vittnesbörd.

Karl Liedholm var i mycket en originell människa, som med kritisk blick betraktade sina medmänniskor och med träffande repliker gav sina känslor luft vare sig det gällde över eller underordnade, kanske var häri att söka orsaken till att han i bankens tjänst icke nådde den plats vartill hans begåvning eljest bort leda. Men han var på samma gång sina vänners trofaste vän. Själv har jag från en mångårig samvaro med honom både i allvarliga ting och från sällskaplig samvaro endast ljusa och glada minnen av förtroende och vänskap. De sista åren av hans levnad förmörkades av en obotlig sjukdom, som han bekämpade med en otrolig seghet. När han i sin utmärklade gestalt påstods erbjuda en slående likhet med Gandhi, blev hans svar endast ett bistert förstående leende.