

Parentation

Enligt gammal tradition vilja vi nu på Gillets högtidsdag hedra minnet av de bröder, som gått bort sedan vi förlidet år firade denna minneshögtid. De äro Stadsfogden Ragnar Laurin och Direktören John Weibull.

Ragnar Laurin var vid sitt frånfalle endast 52 år gammal. Han var född i Lund, avlade studentexamen i Malmö 1921 och blev efter studier i Lund juris kandidat 1928. Sedan dess har han varit knuten till vår stad, där han först erhöll tingstjänstgöring i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga och sedan anställning vid rådhusrätten. Redan 1931 blev han stadsfogde i Landskrona och skulle under fjolåret jämväl tillträda posten som chef för uppbördsverket.

Det är sålunda en ämbetsmans jämna och trygga karriär, som till synes utmärker Ragnar Laurins levnad, och godhet och trygghet voro förvisso hans kännetecken, men hans karaktär präglades kanske främst av den välvilliga inställning han ägde till sina medmänniskor och det sociala intresse han i många sammanhang ådagalade. Sålunda har han varit sekreterare i nykterhetsnämnden, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden och blev i denna nämnd även ordförande. Vidare har han varit av Kungl. Maj:t utsedd ledamot av styrelsen för Sonestorps hemskola, varjämte han medverkade i omdaning av Landskrona Husmodersskola. Till föräldraföreningen vid Läroverket var han en av initiativtagarna och var även dess ordförande. Särskilt låg ungdomens fostran Ragnar Laurin varmt om hjärtat, och han hade med sitt ungdomliga sinne lätt att förstå det uppväxande släktet.

Förutom nu nämnda uppdrag hade han även andra, som togo hans tid och hans krafter i anspråk. Sin vila och rekreation sökte han i hemmet. Hans första harmoniska och lyckliga äktenskap avbröts av hustruns bortgång. Det blev honom förunnat att i ett nytt äktenskap finna lycka och ro. Kring hemmet kretsade hans tankar. Där uppfostrade han sina egna fyra söner och sina tvenne styvbarn. Han följde deras skolgång och glädde sig med dem åt de soliga somrarna på Hven. Vid hans för tidiga bår delades sorgen av en trofast vänkrets, och St. Knuts Gille i Landskrona hyllar minnet av hans godhet, plikttrogenhet, idealitet och vänsällhet.