

Det är ingen tvivel om att det var den jagande och hetsande tidsålderns andedräkt som tog musten ur den dåkraftige unge företagsledaren Carl Uno Nilsson liksom fallet var med Bengt Berggren. Det var viljan att hinna med så mycket som möjligt, var och en på sitt arbetsfält som hade tagit de båda männen i besittning.

Det var en gammal förnämlig firma som Carl Uno sattes i spetsen för, när fadern Carl Philip Nilsson, gick bort. Grunden var solid och bärande och lämpade sig utmärkt för utbyggnad. Carl Uno var ej sen att tillvarataga de upplagda chanserna. En god teknisk utbildning i förening med framåtanda och energi och inte minst hans stora förmåga att knyta personliga kontakter gjorde att firman snabbt utvecklades på alla de områden som var aktuella och som blev det ännu mer för varje dag och år som gick. Cani Trading Co var ett av de större till firman knutna nya företagen.

Och så hände det återigen att en Knutssystem, värdig detta namn i dess ädlaste mening, med sammanbitna läppar och högburet huvud - den unga makan - trädde fram och tog sitt ansvar och sin position både i det ena som i det andra avseendet.

Carl Uno, unge vän och Broder dig blev ej givet  
skåda Dina framtidsdrömmars mål

Du hade både kraft och mod att möta livet  
och Din vilja var en kedja utav härdat stål

Men ändå bröts mitt i dess flykt den spända vingen  
och motordånets högfrekventa sång bröts hastigt av  
och vi, vi stå där spörjande inför de stela tingen  
som förskansat sig kring en för tidigt, långt för tidigt öppnad gra

Det är ej lätt för oss att låta sorgens mantel falla  
och knyta glädjens blomster in i minnets krans  
men kan hända, som Carl Uno skall det en gång gå oss alla  
att vårt sista viloställe skimrar ljusare än någon annanstans.