

August Jönsson

På väggbonaden på fru Hilda Jönssons trevna änkesäte i Hantverkarehemmet står det broderat

"Hand i hand vi glada vandra
genom livet med varandra"

Och ett långt och lyckligt liv blev det också dem förunnat att få vandra vid varandras sida. Och pietetsfullt är August Jönssons minne bevarat och vårdat inom det hems murar där fru Jönsson nu flyttat in.

August Jönsson var en märkesman inom sitt yrke, allmänt känd för duglighet och redbarhet. Han flyttade hit 1918 från Eslöv där han var född och fick omedelbart anställning vid Öresundsvarvet, där en rad till- och ombyggnader stod under hans ledning. Bland övriga byggnadsföretag han utfört kan nämnas hybyggnader vid Fosfatfabriken, ålderdomshemmet i Svalöv, betlossningsviadukten vid Säbyholm, kontors- och administrationsbyggnaden vid Vallgården och den Suellska Stiftelsen, tillbyggnaden vid Seminariet i Landskrona m.fl. Han blev tilldelad ett flertal förtroendeuppdrag inom sitt yrkes organisationer liksom inom den Kommunala förvaltningen. Bl.a. var han under en följd av år ordförande i Södra Sveriges Byggmästareförening med Malmö som centralort samt i Landskrona lokala byggmästareförening. Bland kommunala uppdrag kan nämnas ledamot i Stadsfullmäktige, Drätselkammaren och Byggnadsnämnden, och naturligtvis var han ledamot av Landskrona hantverks- och industriförening och Landskrona Kreditförening. Det är betecknande att vid August Jönssons jordfästning var det lika många kransar från fastighetsföreningarna som från hyresgästerna.

August Jönsson var hela sitt liv intresserad och trogen IOGT-man och under sina senare år ledamot av den av höga etiska ideal inspirerade Tempelriddareorden. Det var också sex stycken bröder av denna orden som, sedan prostén Gösta Andersson i gripande ordalag betygat den avlidne sin vörndnad för hans rätlinjiga jordevandring, bar den rikt blomstersmyckade kistan till graven.

Knutsgilletts allvar liksom dess glädjeämnen hade i byggmästaren August Jönsson en övertygad förespråkare.