

Tullförvaltare G.E. Andersson

en av Knutsgilletts stiftare när det återuppväcktes av August Munck af Rosenschöld år 1944. G.E. Andersson hade då varit med i Knutsgillet i över 40 år. Han låg nämligen i Lund under sina första år efter studentexamen och läste juridik. Därunder blev han intagen i det ärevördiga S:t Knuts Gille i Lund år 1902. Han tog efter ett par år juridico-phillexamen (den s.k. prillan) vid universitetet. Samtidigt skrev han emellertid in sig i tullverket. Och där kom han att stanna. Han började här i Landskrona som e.o. kammarskrivare och avancerade sedan raskt. De olika posterna representerades av årtalen: ordinarie kammarskrivare 1907, krontröllör 1920, förste kontrollör 1932 och tullförvaltare 1934 intill pensioneringen 1942. Det är en lång och hedrande tjänstemannabana dessa årtal markera och Landskronas affärsmän, sjöfarare och annat resande folk erinra sig med aktning och uppskattning den korrekta kontrollörens och tullförvaltarens uppträdande och tjänsteutövning. Hade han varit i enskild tjänst skulle han förvisso ha blivit tilldelad medaljen för medborgerlig förtjänst i ^{minst} åttonde storleken. Men staten är snål på sådana nådevedermälen! Tullförvaltare Anderssons håg låg inte åt framträdandet utåt. Han var några kortare perioder med i stadsfullmäktige men lednade snart därpå. Sin avkoppling från den yttre världens stridiga omsorger och bekymmer sökte han i Frimurareorden och det var honom nog.

Liksom så många andra av de gamla Landskronaherrarnas söner och döttrar ha också G.E. Anderssons ättlingar sökt sig ut från hemmets dörr och ute i världen hedrat sina föräldrars meningar och förhoppningar. Sonen Hans är borgmästare i Kristianstad, en dotter är gift med en läkare i Göteborg och en son är landsfogde i Västerbotten.

De bevara alla sin gamle faders minne i glädje och tacksamhet, och den trogne Knutsbroderns minne lever också ljusst och aktat i den krets som här idag är församlad.