

Knut Törnqvist

Det har börjat bli tomt i de gamla Landskronafamiljernas krets och det kändes onekligen tomt och smärtsamt när Knut Törnqvist, en välkänd representant för dessa gamla familjekretsar, rycktes bort efter en helt kort sjukdom. Knut Törnqvist var ingen de stora gesternas och de högljudda talesättens man. Men ibland händer det underliga att de som gå sin gäg tyst och stilla fram hinner med lika mycket som de storordiga. Så var det med Knut Törnqvist. Efter slutad skolgång blev det konditioner på en del olika håll, varefter följande intressesfärer utkristalliserades: Skandiaförsäkringar, Landskrona Handelsförening, Hamnstyrelsen, chefskapet för kristidsförvaltningen under krigsåren och Odd Felloworden. Mest känd och uppskattad av den stora allmänheten blev han väl som chef för kristidsstyrelsen, för vilken ömtåliga befattning han hade särskilt stora förutsättningar genom sitt korrekta, vänliga och hjälpsamma väsen, sin noggrannhet och oväld. Det spordes ofta om besvärligheter, misshälligheter och bråk från kristidsnämnderna runt omkring i de skånska städerna och bygderna men i Landskrona var det städse lugnt och fridfullt, hur försörjnings- och fördelningssvårigheterna än hopade sig. Han hade en sällsynt förmåga att ordna upp svårigheter och tyda allting till det bästa, den förtrogne vännen Knut Törnqvist.

Hans efterlämnade maka tillhör en gammal välkänd landskronasläkt även hon. Av döttrarna är en gift här i staden och de andra i Malmö och Göteborg. Sonen Per kom tidigt i de stora flygbolagens tjänst ute i världen och har därinom nått en aktad och högt betrodd position, f.n. som chef för SAS- bolagets förvaltning i Los Angeles. Ofta i de stilla stundernas förtrolighet kom Knut in på den glädje somen genom sin stora skötsamhet, framgång och minnesgodhet berett sina gamla föräldrar. Och den glädjen är förvisso icke att räkna bland de minsta. Och vi alla andra Knutsbörder och systrar bevara likaledes vår stilla, försynte broder i ett ljust och vackert minne.