

När budskapet kom att Ulrika Zetterberg hastigt avlidit efter att just ha fyllt 40 år kände vi alla stor bestörtning och medkänsla med hennes make, barn och föräldrar. Ulrika Zetterberg var född den 19 december 1922 och dotter till det välkända författarparet Alice och Yngve Lyttkens. Hon genomgick 8-klassig flickskola i Stockholm och efter språkstudier i utlandet gifte hon sig mycket ung med den flera år äldre hotellmannen Wilhelm Clüwer, ägare och skapare av Sälens Högfjällshotel, där Ulrika under flera år var charmant värdinna. Äktenskapet födde två barn, en flicka och en pojke. Efter en för henne svår skilsmässa bosatte hon sig i Landskrona, då hon genom sina föräldrars anknytning till Ven och staden, kände sig hemma i denna landsända. Med energi grep hon sig an med att försörja sig och sina barn och var bl.a. en tid anställd såsom växelttelefonist på Öresundsvarvet. Efter några år träffade hon på föräldrarnas förtjusande sommarställe på Ven presidenten för Svea Hovrätt Herman Zetterberg med vilken hon efter kort tids bekantskap ingick äktenskap. Trots den stora ålderskillnaden blev äktenskapet mycket lyckligt och vi såg Ulrika i tidningar och T V med glädje och framgång uppträda som maka till innehavaren av ett av rikets förnämsta ämbeten. Hon glömde dock inte Landskrona utan takade ofta om att hon ville komma hit och införa sin make i detta Gille. Tyvärr blev det ej så. Endast några få dagar efter det att hon glad och lycklig firat sin 40-årsdag i kretsen av sin familj och många vänner var hon död. -- Hennes skiftande och händelserika liv var som om det kunde vara hämtat ur en av hennes mors romaner