



S:t Knuts Gilde i Landskrona.

Chrönikeblad 2003

Utgiven i juni 2003

Årgång 8

Chrönikeblad för Gillesåret April 2002 - Mars 2003

Ansvarig utgivare Chrönikör Lennart Söderberg

Bröder och Systrar i S:t Knuts Gilde

Under det gångna Gillesåret har Knutsgillet framgångar och popularitet fortsatt. Vår Papegoyeskjutning och Adventsmässa fortsätter att samla stora mängder av deltagare vilket är glädjande.

Årets Högtidsstämman blev även den en otrolig framgång. Röster höjdes över att det var den bästa, festligaste och trevligaste Knutsbalen någonsin och detta är givetvis glädjande.

Beslutet om begränsning av antalet deltagare var med facit i hand riktigt. Maxantalet 195 personer var perfekt för att service och trivsel för alla skulle bli bra. Även beslutet om ett paketpris för Gillespeng, supé-kostnad och drycker blev uppskattat. Så detta är något vi kommer att fortsätta med.

En viktig händelse i Knutsgillenas historia skedde under Gillesåret. Sanct Knuds Gilde i Ringsted återinvigdes den 7 jan 2003. Här var vi representerade och jag har nedtecknat i Bladet vad som hände vid denna högtidlighet.

Vi har nu tagit steget in i vårt jubileumsår. S:t Knuts Gilde i Landskrona firar 60-årsjubileum och detta kommer att firas med pompa och ståt vid vår Högtidsstämman och Knutsbal den 17 januari 2004.

I samband härmed kommer också en Åldermannasynod att hållas den 16 januari. Då kommer Åldermän från alla de 11 Knutsgillena att vara representerade.



Till jubileet kommer vår jubileumsbok att föreligga. Den kommer att skildra fakta och viktiga händelser under 60 år, ledsagade av tidsaktuella foton. Författare är Dagmar Munck af Rosenschöld och hon har gjort en jättestor insats under tillblivelsen av denna bok.

Det är första gången en bok om vårt återuppväckta Gilleshistoria utges. Att trycka och utge böcker samt att arrangera och vara värd vid en Jubileumsfest och Åldermannasynod kostar pengar. Tyvärr klarar Gillets kassa inte av detta utan bidrag.

Därför har vi tillsatt ett utskott, som skall försöka skaffa fram sponsorer för detta ändamål. Jag vädjar också till alla Bröder och Systrar, försök att hjälpa oss med ett bidrag. Litet som stort tages tacksamt emot. Givetvis kommer alla sponsorer att bli omnämnda i jubileumsboken.

För att ytterligare befästa 60-årsjubileet kommer en jubileumsmedalj i silver att utgivas. Denna kommer att försäljas i god tid inför Högtidsstämman. Förhoppningsvis kommer många festkläder att prydas med denna unika engångsutgivna medalj.

Men innan vi kommer fram till Jubiléet 2004, så skall vi avhålla vår spännande Papegoyeskjutning för hela familjen den 16 augusti på Citadelllet och sedan vår omtyckta Adventsmässa den 6 december i Borstahusens kapell. Alla är välkomna och jag hoppas innerligt att vi kan ses då.

Till sist vill jag och min Oldfru Britt önska Er alla en riktigt skön sommar och allt gott. Ha det bra och var rädda om Er.

Med vänliga Knutshälsningar

I Fred och Endräkt

Inge Stoltz

Ålderman

I samband med Högtidsstämman lördagen den 18 januari förekom installation av nya befattningshavare i Gillet. På Ceremonimästarens upp-rop kallades följande Knutsbröder och Systrar fram och fick mottaga sina regalier som bevis på sina nya uppdrag.

1:e Granskare

Monica Sandell



Monica Sandell blev medlem i Knutsgillet 1992 och har tidigare tjänstgjort som Granskare.

Gillesmarskalk

Thor-Leif Hansson



Thor-Leif Hansson blev medlem i Knutsgillet 1992.

Installation av nya befattningshavare

Stolsbroder

Anders Persson



Anders Persson blev medlem i Knutsgillet 1972 och erhöll Gillets silverduva 1997 som bevis på 25-årigt medlemskap. Broder Anders har tidigare tjänstgjort som Skattmästare och efterträder Bengt Rosengren som Stolsbroder.

Rustmästare

Bertil Hallengren



Bertil Hallengren blev medlem i Knutsgillet 1993 och har tidigare tjänstgjort som Gillesmarskalk.

Skattmästare Per-Olof Bodin



Per-Olof Bodin blev medlem i Knutsgillet 1972 och erhöll Gillets silverduva 1997 som bevis på 25-årigt medlemskap. Broder Per-Olof har tidigare tjänstgjort som Granskare.

2:e Granskare

Niclas Frank



Niclas Frank blev medlem i Knutsgillet 1998.

Det gick inte att ta miste på Åldermannens glädje över att kunna hälsa just dessa Bröder och Systrar välkomna till sina nya uppdrag och avslutade med att önska dem lycka till.

Chrönikören

Hedersmedalj

Vid Gillesstämman 2001 beslöts att instifta en Hedersmedalj. Medaljen är rund och förgylld med präglad bild av S:t Knut och med texten "Convivii Sancti Kanuti in Landskrona". Medaljen bäres i medaljband med färgerna rött-gult-rött.

Till årets Högtidsstämma delades två medaljer ut till vår f d Stolsbroder Bengt Rosengren samt Åldermand Inge Stoltz för synnerligen förtjänstfullt arbete. Båda har på ett påtagligt sätt verkat för god stämning i Styrande Rådet och bland Gillesmedlemmarna samt tagit på sig uppgiften att sprida kunskap om Knutsgillet i Landskrona.



Fd Stolsbroder Bengt Rosengren och Åldermand Inge Stoltz är väl värda all uppmärksamhet

Vår Åldermand riktade många värmmande ord till Broder Bengt och avslutade; "Du och din kära hustru Gunilla har varit otroligt fina ambassadörer för vårt Gille och överallt äro ni kända och omtyckta.

Bengt mottag vår Hedersmedalj med ett stort tack från oss alla och från ditt Knutsgille. Låt oss ofta få se dig bland oss med medaljen på ditt frackbröst och med Gunilla vid din sida".

Vår Åldermand blev för en gångs skull tagen på sängen! Utan Broder Inges vetskap hade Styrande Rådet beslutat att Hedersmedaljen även skulle tilldelas honom. Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld höll ett personligt och som alltid välformulerat tal till Broder Inge och avslutade något oväntat med att uppmana alla Gillesmedlemmarna i Knutsalen att saluera Broder Inge med "Raketen".

Chrönikören

Knud Lavard symposium i Ringsted

Lördagen den 14 september

En viktig händelse i Knutsgillenas historia fick vi uppleva den 14 september 2002. Då hade Ringsted stad kallat till ett Knud Lavard symposium. Syftet var att belysa och informera om de medeltida Gillena med intressanta föreläsningar och utflykter till platser i och utanför Ringsted som har anknytning till Knut Lavard.

Totalt samlade symposiet ca 280 deltagare från Danmark, Sverige, Tyskland och Estland. Från de idag verksamma Gillena i Sverige och Tyskland kom 160 Bröder och Systrar. Från vårt Gille deltog Inge och Britt Stoltz, Bo och Ingegerd Holmberg, Gunnar och Ulla-Britt Bolin, Bertil och Maritta Hallengren, Lennart och Ingrid Söderberg och Bertil och Gun Persson.



Här är vi samlade vid platsen där Knut Lavard brutalt bragtes om livet år 1131.

Efter högtidligheterna i kyrkan tågade alla deltagarna genom Ringsted med de olika Gillenas standar i täten. Det var festligt värre och många lördagshoppande Ringstedbor kantade trottoarerna. Målet var stadens kongresshall där symposiet fortsatte med mycket intressanta föredrag hela eftermiddagen.

Dagen avslutades med en gemensam festkväll där vi åt en välsmakande medeltidsbuffé följt av underhållning, sång och dans.

Under söndagen fortsatte symposiet med bl a en utflykt till Vigersteds kyrka med berömda kalkmålningar från medeltiden. Sedan gick färden till Haraldsted, platsen där Knut Lavard så brutalt bragtes om livet den 7 januari 1131.

Arrangemanget med symposiet blev en succé och det väckte tankar i Ringsted om en återinvigning av deras gamla Knutsgille.

Så blev det också och till den 7 januari 2003 var alla nuvarande Äldermän med respektive kallade...

Vid penna
Inge Stoltz, Älderman

Sct Knuds Gilde i Ringsted

Fredagen den 7 januari

En viktig händelse i Knutsgillenas historia fick vi uppleva den 7 januari 2003 då ett av de gamla Knutsgillena återinvigdes.

Denna dag var för tiden en typisk vinterdag med frost och ett tunt snötäcke på marken. Då var alla nuvarande Äldermän med respektive från Syerige och Tyskland kallade till Ringsted för återinvigning av deras Gille. Jag är tacksam över att jag fick vara med och uppleva denna historiska händelse.



Älderman Anders Svenningsen förrättar tillsammans med övriga Äldermän invigningen av det nya Knutsgillet. Längst t h står Ringsteds nya Älderman Karen Adrian.

Till Älderman valdes för första gång i Knutsgillenas historia en kvinna, Karen Adrian. Alla de tio verksamma Knutsgillena överlämnade som gåva en 25 cm hög dryckespokal i rent silver med alla Gillenas namn ingravade.

Efter högtidligheterna i kyrkan förflyttade vi oss till sockenhuset, där vi åt en god invigningsmåltid med tillhörande drycker och sedvanliga lyckönskings tal. Allt avslutades med en trevlig samvaro tillsammans med de nya Bröderna och Systrarna.

Vi från Landskrona önskar Ringsted Sct Knuds Gilde lycka till och önskar Er välkomna i Gillesgemenskapen.

Vid penna
Inge Stoltz, Älderman

Papegoyeskjutningen

Lördagen den 17 augusti

Om ni tänker er vår vanliga augustisol - gör den dubbelt så stor och förnimm hur strålarna skjuter ner på oss. Lägg därtill vinden som är så stilla att den nästan blåser baklänges - då har ni kommit rätt, det är åter dags för papegoyeskjutning hos Knutsgillet. Vädrer missar vi aldrig men däremot är det betydligt besvärligare med "di däringa" pilarna som skall träffa måltavlan.....

Vi skriver lördagen den 17 augusti och kvicksilvret närmar sig 30 graderstreck!!!

Den - de skjutgladas dag - startar med tältresning tidigt på morgonen och vad passar väl bättre till detta arbete än nybakade danska wienerbröd, en härligt god kopp kaffe och som pricken över "i:et", en lille en..... Spelen kan börja!!!

På slaget 1500 var alla på plats på Citadellets borggård förutom Chrönikören själv. I vanlig ordning tog han fel på visarnas storlek och trodde att uret endast var kvart över två. Nog om denna fadäs, den kommer att upprepa sig, var så säkra....

Stämningen var som vanligt på topp redan från första stund och inte undra på dé, ovanligt många Gillesbröder kom i kortbyxor, finskjorta och rolig hatt. Skratten blev många och när vi så småningom marschade till skjutstation såg vi Gillesbröder ut som förvuxna barn som var på årets första skolutflykt.

Inte mindre än 108 Gillesysstrar och Bröder hade samlats för att både njuta och tävla på Citadellet. Det var också glädjande att så många nya medlemmar hörsammat vår kallelse och nu för första gången fanns på plats tillsammans med oss lite mer erfarna.

Trummornas då förkunnade Styrande Rådets inmarsch och i år gick promenaden till Borggårdens nordvästra hörn. Kan ni tänka er, Åldermannen letade efter skugga!!!



Hela familjen Jonsson samlade inför pappa Claes prickskjutning.....

På sitt personliga och helt charmanta sätt förflyttade Broder Inge oss 600 år bak i tiden och berättade hur det kunde ha gått till just då. Vi var nog alla överens om att pil och båg på den tiden s a s inte var att leka med.

Uppställning och visitation följde så av vår Fågelkung Sven Calvén och precis som tidigare år var det total oordning i ordningen!!! Glädjen stod dock högt i tak, sorlet var öronbedövande, minerna glada och skratten smittande.....

Efter det att den traditionsmättade supen intagits begav vi oss alla i gåsrad till Bastion Landescrone. De manliga hattkreationerna blir djävare och djävare. Vad sägs om Broder Kurt i fransk polishatt eller Broder Anders i fes. Någon kom med penslar i hatten och hade därtill matchande målardräkt (åtminstone fanns det prickar på skjortan) och tro't om ni vill, en barnmössa fanns även med på ett hörn.....



Gillesyster Dagmar Munck af Rosenschöld skjutglad som vanligt. Broder Ihan assisterar på berömvärt vis.....

Våra Gillesysstrar skämmer bort oss!!!

Monica Sandell kom med dansk goja och tjugiga fjädrar i sin hatt som passade utmärkt till hennes svarta klänning med lila kavaj. Syster Britts storbrättade vita hatt med rosa inslag var som klippt och skuren till hennes klänning i rosa och vitt. Eller Camilla med blå liten "tårta" på huvudet, klänning i samma färg och till allt detta söta guldskor.



Bilden behöver inte kommenteras..... Den är bara så häääääääääär skön!!!

Skjuttävlingen blev åter en rafflande tillställning i både dam och herrklassen. Både uppställningar och skjutstilar är unika för Knutsgillet i Landskrona så inget förvånar mer än möjligtvis då Ingrid Holmberg i år krävde lägesförbättring. Margaretha Persson går från klarhet till klarhet och fick 0 poäng med mersmak!

Hans-Ingvar Schöld, för dagen klädd i somrig gladslips, konstaterade glatt att hade måltavlan bara stått en halv meter åt höger så hade jag haft 15 poäng. Två f d Fågelkungar sköt samtidigt på samma tavla och hur de klarade ut att den ene fått 9 poäng och den andre 0 är fortfarande en gåta...

Till final i damklassen gick; Iva Engström, Ingrid Söderberg, Gärd Linde och Britt Stoltz och i herrklassen; Claes Jonsson, Ulf Hellström, Kurt Boström, och Sven Calvén.

I herrklassen gjorde Sven Calvén vad som på honom ankom och vann överlägset före tvåan Claes Jonsson. Det slitna uttrycket; "gammal är äldst" passar i detta sammanhang utmärkt – det är nämligen inte första gången Broder Sven blir Fågelkung.



Värdig vinnare i årets hatttävling.

Adventsmässan

Lördagen den 7 december

Det firas 4-års jubileum i Borstahusens kapell!

Vår Gilleskaplan Sune Karlsson har under dessa år på ett utomordentligt sätt lyckats sprida värme och förnöjsamhet bland Gillesbröder och Systrar och belöningen har inte låtit vänta på sig. Icke mindre än 100 Knutsmedlemmar infann sig denna mulna och råkalla lördag för att ta del av Broder Sunes visdomsord.

Tidigare års betraktelser har handlat om de 4 ljusen, de 3 betraktarna och 2 gestalterna. Chronikören har svårt att hänga med i Broder Sunes berättartempo och därför bestämdes att endast en händelse fick förekomma under årets jult betraktelse. För Broder Sune var inte valet svårt – Jesu födelse.....

Damerna fick det betydligt tuffare och det var först i sista skjutomgången som Gärd Linde fick till det med en riktig fullträff. Pilen bara satt mitt i Gojan och Chronikören kunde i sitt lösbladsystem notera att en sensation av stora mått inträffat. På hedrande andraplats kom Ingrid Söderberg med en pil i foten (alltså på tavlan).

Broder Sven höll ett inspirerat och till skratt retande tacktal och avslutade med att önska alla förlorare bättre lycka nästa år.....

Sven Linde som för dagen utsetts till pilhämtare instämmer nog i Fågelkungens önskan eller som han uttryckte det; "det är sämst med de pilarna som går över staketet".

Hatttävlingen är alltid en jämn och spännande tillställning. Inför årets tävling hade Styrande Rådet utsett Ceremonimästare Bolin och Skattmästare Persson till domare. Liksom tidigare år var domslutet enhälligt och med myndig stämning förkunnades att till årets Hattdrottning utsetts Inger Bengtsson.



Vår Gilleskaplan berättar med stor inlevelse om varför vi firar jul.....

För många av oss och icke minst för våra minsta förknippas julen med god mat, Kalle Anka och julklappar. Spänningen är alltid lika stor inför julhelgen, så stor att man inte kan sova även om man just denna dag får sova hur länge som helst.



Skön sommarbild på härliga ungar.....

Barn- och ungdomstävlingen under lättsam ledning av familjen Rosenschöld är alltid lika trevlig. Årets upplaga var indelad i två för året helt nya klassifikationer; "näst största" och "största". Segrare i näst största blev Anders Brandt för dagen klädd i tuff rutig hatt och fräsig rutig skjorta. I största klassen vann Martin Christiansson efter hård batalj mot i första hand Martin Emond.

Mätte det snart vara augusti igen!!

Chronikören

Det är viktigt att vi stannar upp för ett ögonblick och funderar över den verkliga anledningen till att vi firar jul. Julen står visserligen för glädje, gemenskap och fest men huvudskalet är att vi firar;

Jesu födelsedag.

Divertimento under ledning av Nadja Eriksson ser på ett underbart sätt till att framföra julens sånger så att det ryser i var och ens kropp. Annika Stoltz vår sångsolist framför dessutom "julvisa" på sitt alldeles speciella sätt så när vår Ålderman Inge Stoltz avslutar med att tacka för ett underbart år tillsammans och önskar oss julefrid då är tårarna inte långt borta.....

Som vanligt avslutas Adventsmässan med att vi dricker glögg och äter pepparkakor och då vi skiljs åt för att fortsätta vårt julfirande är vi behagligt varma i våra hjärtan.

Chronikören

Högtidsstämman

Lördagen den 18 januari



Gillemarskalk Annika Stoltz med Gillets Duva leder processionen vid Högtidsstämmans öppnande.

”Härmed förklarar jag Högtidsstämman 2003 i S:t Knuts Gille i Landskrona för öppnad. Jag hälsar alla Bröder och Systrar varmt och hjärtligen välkomna”.

Inför en till bredden fylld festlokal hälsade vår Älderman Inge Stoltz samtliga varmt välkomna och fortsatte med att rikta ett speciellt välkommen till gästerna från våra Syskongillen. Inte mindre än 8 Gillen fanns representerade denna kväll – Malmö, Ystad, Lund, Laholm, Skanör-Falsterbo, Tumathorp, Ronneby och Ringsted. Den 7 januari 2003 återinvigdes Knudsgillet i Ringsted och det var naturligtvis extra trevligt att få ha Stolsbroder Anni Böge Jörgensen bland oss denna festkväll.

Den sång som Divertimento alltid inleder Högtidsstämman med ”Gloria Sancti Kanuti” sjöngs för första gången vid den högtidliga skrinläggningen av Knud Lavard den 25 juni 1170 i Ringssted, efter hans helgonförklaring av påven Alexander 111.

Vår Älderman inledde stämman med att utanför protokollet be de Bröder och Systrar komma fram som erhållit nya uppdrag i Gillet. Viss förvirring hos de nya befattningshavarna uppstod vid uppställningen men Äldermannens lugn parad med en stor portion humor rättade till leden och pompa och ståt följde och alla syntes nöjda med sina uppdrag (se artikel sidan 2).

Recipienternas intåg är något alldeles extra. Spänningen stiger i salen, den där knytnäven i magen släpper inte hur mycket Du än andas och tänker att detta är ju bara en vanlig ”promenad”. Chronikören vässar sin penna – kanske går någon fel eller snubblar på mattan!!!

Men Ceremonimästaren har gjort ett gott förarbete och allt går enligt planerna. Hovningarna är dju-pare än på mången dag och Brödernas bugningar är så perfekta att vi på podiet t o m kan skönja en och annan begynnande flint....

Äldermannens högtidstal kretsar i år kring Knud Lavard och invigningen av vårt nya Gille i Ringsted. Broder Inges berättarförmåga har inga begränsningar – vi är alla för ett ögonblick förflyttade nästan 1000 år tillbaka i tiden då Knud Lavard föddes (1096) och därefter följer vi Lavard till han möter sin baneman vid Haraldsted den 7 januari 1131, mördad av kungasonen Magnus.

Broder Inges sammanfattning är väl värd att lägga på minnet; ”för att kunna skapa framtiden måste vi ha förankring i historien....”



Eva Karling för fram sin yngsta dotter Sara till Äldermannen.

Parentation följer och under sist-förflutna året har 3 Bröder och 3 Systrar avlidit (se sidan 8). Vår Gilleskaplan Sune Karlsson håller ett vackert och stämningsfullt tal över de avlidna och avslutar; ”så länge vi nämner deras namn och minns lever de för evigt hos oss.”

Som vanligt finns kören Divertimento under ledning av Nadja Eriksson med oss och det ryser av välbehag då vi lyssnar till deras sång. Lämna oss aldrig!!!

Det är åter dags för recipienterna att intaga scenen. Broder Inge förkunnar för recipienterna hur viktigt det är att föra traditionen vidare och på den direkta frågan om de är villiga att gå in i Gillet och verka för dess bästa blir svaret inte helt överraskande besvarat med ett ”ja”.

Från Chronikörens lösbladssystem finns följande noterat i samband med receptionen; Broder Olle drack försiktigt men dock med viss vana att Broder Anders frack satt som klippt och skuren samt att skålen av någon underlig anledning togs med bakvänd fattning och att Guldsmedsmästare Dan-Åke hade svängt en och annan bågare förr vilket uppmärksammades på ett spetsfundigt sätt av vår Älderman.



Årets Fågelkung och Fågeldrottning ansvarar som alltid för Duvans hissande och halande.

Gillessyster Eva Olssons debut var med mersmak, en djup hovning följdes av en stilren skål, och det samma kan sägas om vår nye Stolsbroder Anders Persson första insats som ”smyckepåsättare”. Frågan måste givetvis ställas varför vår f d Stolsbroder Bengt så ofta fumlade i just detta arbete!!!

En ny upplevelse fick vi även vara med om då Gillessyster Eva Karling förde fram sin yngsta dotter Sara till Äldermannen. Det tillhör inte vanligheterna i vårt Gille att våra Gillessystrar agerar i denna position men vi ser gärna framöver mer av detta initiativ.

Silverduvor överlämnades i år till 4 Bröder och 4 Systrar som bevis på 25-årigt medlemskap i Gillet (se sidan 8). Äldermannen betonade vikten av att närvara och att föra Gillets traditioner vidare.



Årets Recipienter intagna vid Högtidsstämman lördagen den 18 januari 2003

Bakre raden från vänster: Teknisk chef Ingvar Andersson, Krögare Philip Hallengren, Arbetsledare Mikael Karling, Studerande Sara Green, Juridikstuderande Caroline Weibull, Studerande Fredrik Weibull samt Matros Stefan Nordengren Brandel.
Mellan- och främre raden från vänster: Postcenterchef Ola Lilja med sambo studerande Anna Alm, Guldsmedsmästare Dan-Åke Nilsson med maka Gemmolog Helene, Research Manager Olle Olsson med maka lärare Ewá, Ingenjör Anders Berglund med maka tandsköterska Eva, Civilekonom Christer Hagsund med maka lärare Birgitta, Leg. Tandläkare Peter Nordh med maka Leg tandläkare Eva samt Arkitekt Leif Arnsby med maka socionom Christina.

Två Hedersmedaljer delades ut vid årets Högtidsstämman. Vår Stolsbroder Bengt Rosengren som på egen begäran nu lämnar sitt uppdrag erhöll Gillets Hedersmedalj för de ovärderliga insatser Bengt gjort för Gillet alltsedan han invaldes i Styrande Rådet 1992.

Utän förvarning tog så Äldste Stolsbroder Claes över kommandot och riktade sig till vår Älderman som helt ovetande – stort hemlighetsmakeri hade föregått utnämningen i Styrande Rådet – också tilldelades Gillets Hedersmedalj. Broder Claes var på ett strålande humör och en stor bukett varma ord avslutade talet med att samtliga Bröder och Systrar gjorde raketen och sällan har stämningen varit så hög vid en Högtidsstämman (se artikel, sidan 2).

Lördagen den 11 januari 2003 gästade jag som nyutnämnd Stolsbroder tillsammans med min hustru Margareta det traditionstyngda Gillet i Ystad.

Det märkliga inträffade att ingen gästade Älderman var på plats varför jag fick "nöjet" att å gästernas vägnar tacka för en trevligt genomförd Gillesstämman och för god mat i samband med denna.

Gillet's Fredsduva hissas av våra Majestäter Sven Calvén och Gärd Linde och till vacker musik tar vi oss en våning ner för att avnjuta en som vanligt välkomponerad 3-rättersmeny designad av vår Skaffare Barbro Bodin. Rosépeppargravad hälleflundra retar aptiten och till varmrätten fortsätter vi med helstekt hjortytterfilé med shitakesås. Måltiden avslutas med karamellmousse med mandelkrisp serverade med hallon- och körsbärssås.

Chrönikören höll sitt Gillestal om året som gått och som alla andra år finns det mycket i vår Herres hage som händer.....

*Lagom till jul fick vi så årets klapp,
en sån därånga elektrificerad pick-up.
Med trådar i luften blir vi förda till station
Jag föreslår här och nu – revolution!!!*

Besök i andra Gillen

Kvällen inleddes med att Styrande Rådet och gäster samlades på Rådhuset och vilket möjligen manar till eftertanke serverades vin med gott tilltugg.

Vi förflyttade oss därefter till Rådhuset där Äldermannen Tor G Hultman med värdighet genomförde Ystadgillet's ritualer, vilka något skiljer sig från våra egna. Kvällen avslutades med Knutsbal i Siriuslogens lokaler.

Vår Klenodbevarare och tillika dansledare Rolf Svensson lyckades på ett utomordentligt sätt föra sin skuta i hamn, dvs den traditionstyngda francaisen genomfördes helt enligt Broder Rolfs manus. Du får nog räkna med att inneha denna post "for ever".....

Vår gästade Stolsbroder Anni Böge Jörgensen höll ett fångslande tal om att vara nybörjare bland de alla andra Gillen och lovade att suga åt sig allt det positiva från respektive Gille och ta med sig hem. Lef Arnsby gjorde sig till tolk för recipienterna och tackade för förtroendet att bli invald i Gillet.



Leif Arnsby håller tal till recipienterna.

Domnivet såg till att kvällen gick i klaraste dur och som alla andra år gjorde Bertil Edpalm och Co oss inte besvikna. Då Duvan halades strax efter klockan ett var alla nöjda och belättna och precis som Chrönikören längtar vi till nästa års stora begivenhet – 60-års firandet av Knutsgillet i Landskrona.

Chrönikören

Knutsbalen var en trevlig upplevelse, mycket tack vare Äldermannen och hans hustrus fantastiska värdskap och inte minst det faktum att man träffade gäster från andra Gillen vilka man tidigare känner.

Efter att ha avnjutit den goda maten och dansat till långt in på natten drog jag och Margareta oss tillbaka till vårt mysiga hotellrum i Ystad.

Knuthälsningar / Margareta och Anders

Silverduvor

Till vårt Knutsgilles 25-årsjubileum 1969 beslöt Styrande Rådet att instifta en 25-årsdekoration. Med glädje konstaterar vi att utdelandet av Silverduvan kan ske även detta år till 4 Knutsbröder och 4 Knutssystrar.



Vår Åldermandel delar ut Silverduvor i samband med Högtidsstämman lördagen den 18 januari.

I samband med Högtidsstämman lördagen den 18 januari utdelades Silverduvor till:

Mary och Gunnar Wiberg
Gunilla och Arne Bergh
Torulf Wiberg
Klas Feinbaum
Elisabeth Nordengren
Eva Zachrisson

Styrande Rådet tar tacksamt emot information om adressändringar så att vi kan upprätthålla kontakten med alla medlemmar.

Trots jämställdhetsträvandena, som även Knutsgillet helhjärtat ställer sig bakom, adresseras alltid utskicken till den Knutsbroder som bor på den angivna adressen. Övriga Gillesmedlemmar på adressen förutsättes ta del av denna information. Om separat adressering önskas även till annan medlem, ber vi Er att meddela detta till Styrande Rådet.

Kontakta Gilleskrivaren Bo W Holmberg
Tel 0418 -185 95

Vi påminner om att medlemsavgiften, f n 100:-, skall betalas senast den 15 juli 2003.

Postgirokontots nummer är:
49 84 70 - 4

Slutligen ber vi alla som ännu inte betalat förra årets medlemsavgift att göra detta snarast. Påminnelser har sänts ut vid minst två tillfällen. Tänk på, erlagges inte årsavgiften måste vi tyvärr upphöra med Gillesutskicken.

Ett unikt Jubileumserbjudande

Med anledning av firandet av Knutsgillet 60-årsjubileum 2004 har Styrande Rådet beslutat låta prägla en Jubileumsmedalj. Denna medalj kommer bara att tillverkas i ett begränsat antal för detta tillfälle och kan bäras till högtidskläder vid festliga tillfällen.



Medaljen är 35 mm i diam, präglad i försilvrad metall, försedd med medaljband i färgerna gult, blått, vitt och rött. Centralt placerad finns en "Krona" avbildad, Knut Lavards Hertigsymbol men också symbol för Landskrona Stad.

Tre årtal finns angivna, 1415 året då Landskronagillet var omnämnt i stadsprotokoll för första gången, 1944 året då Landskronagillet återinvigdes samt jubileumsåret 2004.

Design: Arkitekt Inge Stoltz

Gillesfoto

Hos vår Konterfejare Bertil Persson kan Du beställa foto från;

Papegoyeskjutningen
Adventsmässan
Högtidsstämman

Tel: 0418 - 588 50



Konterfejare Bertil Persson och Chrönikör Lennart Söderberg nöjda efter väl genomförd Högtidsstämman.....

Parentation

En fast tradition i detta Knutsgille är att vid Högtidsstämman med några ord erinra om de Bröder och Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets.

Den traditionen bottenar i en urgammal sed från de medeltida Gillenas Skrå från 1200-talet, där det föreskrevs att själamässa skall hållas för avlidna Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille.

Under det sistförflutna året har 3 Bröder och 3 Systrar avlidit. Vi tänker ett ljus för var och en av dem och nämner dem i den ordning de inträtt i Gillet:

Carl Gustaf Stenkula
Gunvor Simonsen
Margit Lundström
Virginia Wijk
Olof Oldaeus
Lars Flykt

För alltid har ni lämnat den synliga världen och samlats bland skuggorna. Vi säger att ni är döda. Och det är ni, rent fysiskt finns ni inte längre kvar i samma verklighet som vi. Men så länge vi nämner era namn, så länge vi talar om er, så länge vi dröjer vid era livsverk och minne är ni inte döda på riktigt, för även om ni kroppsligen är borta finns allt detta andra levande hos oss kvar.

Gilleskaplanen

NYA MEDLEMMAR

Om vårt Knutsgille skall fortleva och vara aktivt i framtiden så är det viktigt med nya medlemmar.

Därför uppmanar jag Er, Bröder och Systrar om ni har några i Er familj eller i Er vänskrets som verkar intresserad av Gillets olika arrangemang, så tag dem med. Kanske till att börja med som Era gäster.

Förhoppningsvis kommer de senare att bli nya medlemmar när de upplever hur trevligt och festligt vi har det tillsammans.

Adventsmässan 2003
Lördagen den 6 december
Plats: Borstahusens Kapell

Papegoyeskjutningen 2003
Lördagen den 16 augusti
Kl 1500
Plats: Landskrona Citadell

Högtidsstämman 2004
Lördagen den 17 januari
Plats: Hotell Öresund