



S:t Knuts Gille i Landskrona.

# Chrönikeblad 2006

Utgiven i juni 2006

Årgång 11

Chrönikeblad för Gillesåret April 2005 - Mars 2006

Ansvarig utgivare Chrönikör Lennart Söderberg

## Kära Knutsbröder och Knutssystrar

Ännu ett Gillesår har förflutit och en ny utgåva av vårt Chrönikeblad har lämnat tryckpressarna. Tycker Du som jag att tiden bara flyger iväg? Jag tycker att det är inte länge sedan jag skrev förra årets inledning till vårt Chrönikeblad.

Jag kan med glädje konstatera att året som gått har varit ett bra år för vårt Knutsgille. Alla våra arrangemang har varit välbesökta och det uppfattar jag som att de är omtyckta av våra medlemmar.

Hur vi hade det på Papegoyeskjutningen, Adventsmässan och Högtidsstämman kan Du ta del av inne i bladet, där vår Chrönikör på ett förträffligt sätt skildrat de olika arrangemangen i text och med bilder.

Men inget är ju så bra att det inte kan bli bättre. Vi har ju våra historiska traditioner och ceremoniel att ta hänsyn till, men det finns kanske praktiska detaljer som kan förbättras.

Så därför låt oss veta vad Du tycker om Gillet. Var kritisk och dela med Dig av Dina synpunkter till oss.

Det kan Du göra till mig pr telefon 232 42, pr brev eller E-post [inge.stoltz@bredband.net](mailto:inge.stoltz@bredband.net)



Nu lämnar jag året som gått och blickar framåt på det spännande Gillesåret 2006. Året då Knutsgillena skall fira 750-årsjubileum av Äldermannasynoden i Skanör 1256. Detta högtidlighåller alla de 11 idag verksamma Knutsgillena lördagen den 9 september med festligheter i Skanör och Malmö. Festligheterna börjar i Skanör med Äldermannasynod på fm. och Högtidsstämma på em. På kvällen fortsätter festligheterna i Malmö med bankett och bal i Knutssalen på Malmö Rådhus. En gemensam Jubileumsbok är framtagen under medverkan av samtliga idag existerande

Knutsgillen där varje Gille har skrivit sitt kapitel om det egna Gillet. Jubileumsboken kommer att kosta 100:-/pr ex.

En speciell jubileumsmedalj kommer också att utges med anledning av festligheterna. Visst är det fantastiskt att vara medlemmar i Nordens äldsta föreningsorganisation, 750 år gammal.

På tal om medlemmar vill jag be Dig kära läsare om Din hjälp med att i Din vänskrets finna någon som är intresserad av att komma med i Knutsgillet. Vid senaste Högtidsstämman hade vi bara 5 recipiender och det är för lite om vi skall hålla vår

medlemsstatus uppe med hänsyn till de Bröder och Systrar som lämnar oss.

Med detta utskick av Chrönikebladet kommer också en inbjudan till vår populära och spännande Papegoyeskjutning för hela familjen på Citadellet den 19 augusti. Vi kommer givetvis tillbaka med vår Adventsmässa den 2 december i Borstahusens kapell. Ett omtyckt arrangemang med mycket sång och musik och väl valda ord av vår Gilleskaplan Broder Sune.

Gör sedan en anteckning i Din dagbok om nästa Högtidsstämma som hålles den 20 januari 2007 på Hotel Öresund.

Till alla våra arrangemang är Du hjärtligt välkommen och jag hoppas att något skall passa in i Din planering, så att vi kan ses och tillsammans få uppleva den gemenskap Knutsgillet ger Bröder och Systrar.

Till sist vill jag och min Oldfru Britt önska Er alla en riktigt skön sommar och allt gott.

Lev väl och var rädda om Er. Med vänliga Knutshälsningar  
I Fred och Endräkt

**Inge Stoltz  
Älderman**



## Knutsgilletts jubilarer 2006

I samband med Högtidsstämman i januari utdelades Guldduvor till Lennart Andersson, Sigbritt Andersson, Thorild Christerson, Olof Lönnberg, Göran Andersson och Christina Laurin.

Åldermannen Inge Stoltz uttryckte sin belåtenhet över jubilarernas engagemang i Gillet och avslutade; ni har varit en del av alla dem som sett till att vårt Gille lever vidare i historien och ni har trott på att vårt Gille har en mission att fylla också i vår tid. 50 år har gått sedan ni recipierade och jag är glad över att vi idag får överlämna Gillets Guldduva till er. 1956 var Sven Nordengren Ålderman i Gillet. Den 13

januari samlades ett nittiotal Bröder och Systrar till Högtidsstämman på Hotel Öresund. Åtta Bröder och Systrar recipierade och för första gången i Gillets historia hölls tal till kvinnan. En viktig händelse under 1956 var 700-årsjubileet av Åldermannasynoden i Skanör den 7 september 1256. Själva Synoden hölls i Skanör med sju deltagande Gillen och övriga festligheter i Lund med bl.a. deltagande av HMK Gustaf VI Adolf och drottning Louise.

Andra viktiga händelser i Sverige var att radiotjänst får monopol på TV-sändningar och att bensin ransoneras i Suezkrigets spår.

### Parentation

Under det sistförflutna året har 3 Bröder och 2 Systrar avlidit.

Claes Munck af Rosenschöld  
Signe Olsson  
Jan Persson  
Ingrid Oldaeus  
Hans Bäcklund

Fem namn och fem livsöden, Bröder och Systrar som inte längre är, Bröder och Systrar som inte längre delar den del av verkligheten som är vår. Men betyder detta att de för alltid är borta att det för alltid finns ett svalg mellan dem och oss. För Gud är alla levande! Döden är en förändring sett ur vårt perspektiv men inte ur Guds perspektiv. För Gud är alla levande – för Gud är alla levande! Låt detta också få vara vårt perspektiv här ikväll, det perspektiv som vi tar med oss hem från den här parentationen. Inte saknaden, inte tomheten, inte vemodet utan det hopp som säger att efter mörker kommer ljus och att det finns ett liv som inte ens döden kan besegra.



## Hedersmedaljer

Vid Gillesstämman 2001 beslöts att instifta en Hedersmedalj. Medaljen är rund och fögyllt med präglad bild av S:t Knut och bäres i medaljband med färgerna rött-gult-rött. Tidigare har medaljen delats ut till nio personer.

Till årets Högtidsstämma delades fyra medaljer ut till f.d. Skaffaren Barbro Bodin, Chronikör Lennart Söderberg, Klenodbevarare Rolf Svensson och Gillesmarskalk Annika Stoltz.

Broder Inge riktade sig till var och en och betonade de stora insatser som var och en gjort och gör för Gillet. Åldermannen riktade ett speciellt tack till avgående Skaffaren Barbro Bodin och avslutade; du har på egen begäran lämnat ditt uppdrag som Skaffare.

Styrande Rådet har beslutat att Gillets Hedersmedalj skall utdelas till dig som ett tack för de stora insatser du gjort för Knutsgillet.



Du valdes till Skaffare 1998 och det har varit en härlig tid med många minnen och många spännande menyer. Barbro mottag Knutsgilletts Hedersmedalj med ett stort tack från oss alla.

Det är med stor glädje jag överlämnar medaljen till er och ni är väl värda den.

## Silverduvor

I samband med Högtidsstämman i januari utdelades två Silverduvor till Britt-Marie och Rune Kronvall som tillhört Gillet i 25 år. Utmärkelserna skulle egentligen utdelats förra året men sjukdom förhindrade detta. Ni har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Gillets fortlevnad.



PAPEGOYESKJUTNING	Lördagen den 19 augusti Landskrona Citadell
ADVENTSMÄSSA	Lördagen den 2 december Borstahusens Kapell
HÖGTIDSSTÄMMA	Lördagen den 20 januari Hotell Öresund

## CLAES MUNCK af ROSENSCHÖLD

Claes föddes den 12 januari 1917 på villa Sundöre som son till dåvarande Borgmästaren August Munck af Rosenschöld och hans hustru Elisabeth.

Äktenskap ingick Claes 1947 med fil.kand Dagmar Carlstén från Malmö och de fick fyra barn; Gabriel, Lise, Christina och Kitte.

1952 öppnade Claes advokatkontor i Landskrona som han drev ända tills för något år sedan. Claes blev en mycket uppskattad advokat, han hade den underbara förmågan att tala med alla så att de förstod honom.

Inom det politiska livet i Landskrona, representerande Moderaterna, blev Claes snabbt engagerad. Han blev vice ordförande i Stadsfullmäktige och medlem i Drätselkammaren 1955 samt ledamot i ett flertal nämnder och bolag.

Claes var under hela livet mycket idrottsintresserad och det var genom BoIS han blev "Munken" med hela svenska folket. 1964 tog han över ordförandeklubban i BoIS och ledde föreningen under 16 år. Claes var även med och startade Golfklubben och var dess ordförande under åren 1960-1981.

Inom vårt Knutsgille var Claes unik. Han var engagerad i Gillet sedan återuppväckandet 1944 och fram tills han avled. Han har haft olika befattningar i Gillets Styrande Råd, men vi minns honom framför allt som Ceremonimästare, ett uppdrag han hade under många år. Tillsammans med Dagmar blev de navet kring vilket allt roterade. Tänk att ha bevistat alla Högtidsstämmor, samarbetat med alla Äldermän fram till dags dato, varit med och tagit in alla Gillets recipiander under 60 år.

Claes var en stor personlighet, generös och vänlig, med ett rikt mått av humor och han lämnar ett stort tomrum efter sig men också många ljusa och glada minnen. Vi minns honom med stor värme och tacksamhet.

Claes Munck intogs i detta Gille 1944 och han avled i sitt 88:e levnadsår i villa Sundöre, huset där han föddes – cirkeln är sluten...

Vi saknar vår Gillesbroder och Vän



Så mötte jag en tvillingsjäl.  
Så mötte jag en vän jag känt  
i mer än tusen år.  
Han existerar än.

Man får nog vara tacksam  
och därtill finns många skäl  
att under detta jordeliv  
möta en tvillingsjäl...  
Chrönikören

## Papegoyeskjutningen

### Lördagen den 13 augusti

"Se nu tittar lilla solen fram igen..."! Nej, för första gången i Knutsgillet Papegoyehistoria är det katatrofläge. Himlen har slagit upp sina portar och regnet strilar ner och punkerar varje försök att resa tälten på ett konstruktivt sätt. Helsingfors VM i friidrott har fått sin beskärda del av ovädret – är det nu vår tur att bita i det våtsura äpplet?

Inte med Älderman Inge vid rodret! Så snart spelen tog sin början vid tretiden kom både värme och sol. 107 deltagare hade samlats på Borggården och efter intagande av gott mousserande vin drog tillställningen i gång med buller och bång. Vi hade nämligen fått våra trumslagare tillbaka efter ett år i vila och till taktfasta toner marscherade vår Älderman med följe in på Citadellets Borggård.

Broder Inge lade som vanligt ut texten och tog oss med på en resa till "förr i tiden" som på intet sätt kändes betungande. Vi fick i

beskrivande ordalag vara med om den betydligt allvarligare skjutningen på 1400-talet och med tanke på de resultat som senare presterades på skjutbanan får vi nog vara glada över att befinna oss på 2000-talet.

Ceremonimästaren kommanderade därefter uppställning på led och Chrönikören lever i den gamla uppfattningen att då gäller militäruppställning på så där ett ungefär. Gillet har aldrig lyckats med denna föresats och tur är kanske det för skratten liksom pikarna kring det lätt krökta ledet är många. Med hot om utebliven sup ordnar sig dock allt till det bästa och inspektionen kan taga sin början.

Förra årets Fågelkung tillika Konterfejare Bertil Persson hade tagit "time out" och åkt på semester för att fira sin 70-årsdag så vår Fågeldrottning Annika Stoltz fick ta hela det tunga ansvaret vid inspektion av skyttesällskapet. Utmärkt beröm godkänt blev betyget av vår drottning och här vill

Chrönikören smyga in ett extra plus för den vackert blå medeltida klänningen med tillhörande guldkrona som bars av Annika Stoltz, förra årets Fågeldrottning.



Så äntligen var det dags för Gillets traditionsmättade sup att serveras. Äldermannen och Oldfrun brukar alltid stå för denna läckerhet men i år var det Konterfejare Bertil Persson som bjöd med anledning av sin bemarkelsedag. Samvetet har tyngt Chrönikören under en längre tid men kan nu avslöja att jag smög ner en extra sup för att riktigt fira den stora dagen...

fortsättning på sidan 8

### Sankt Knuts Gille 1256 – 2006

Vid S:t Knuts Gillenas Äldermannasynod i Landskrona 2004 beslutades, att högtidlighålla 750-årsminnet av den s.k. Andra Äldermannasynoden i Skanör den 7 sept. 1256.

Lördagen den 9 september 2006 kommer 750-årsminnet av Äldermannasynoden i Skanör 1256 att högtidlighållas med att en Äldermannasynod kommer att äga rum i Skanörs Rådhus på förmiddagen varefter Skanör-Falsterbogillet Adeldrickning äger rum i Skanörs kyrka på eftermiddagen.

En konsert i S:t Petri kyrka i Malmö bildar upptakten till den stora festmåltid, som därefter äger rum i Knutsalen på Malmö Rådhus. En liknande festlighet ägde rum i Skanör och Lund år 1956, då 700-års jubileet av den Andra Äldermannasynoden högtidlighölls.

Medlemsavgift  
150:-/person  
inbetales före 30 juni  
Postgiro 49 84 70-4

## Papegoyeskjutningen Barn- och ungdomstävling Lördagen den 13 augusti



Genom alla år har familjen Rosenschöld ansvarat för barn- och ungdomstävlingen men med anledning av den stora Rosenschöldska släkträffen just denna helg gick uppdraget till Övermarskalk Jonas Christiansson. Det blev succé direkt och det blir nu Styrande Rådets uppgift att finna en lämplig titel att lägga till hans nuvarande. Broder Jonas såg verkligen till att stämningen var på

topp och det hördes ända bort till "di mer erfarnes bord" att skratten var många och resultaten goda.

Boll i hink med golfbollar som kastas i en zinkhink var första gren och inte helt lätt skulle det visa sig. Bollen studsade ut och poängen blev få. Tipset till nästa år få bli att kasta bollen på sidan så den rullar ner mot botten av hinken.



Många besvikna miner blev det i den kanske lättaste grenen, ringkastning. Ringarna hoppade ur som gummibollar och skratten kom för ett ögonblick av sig. Desto roligare var det att rulla bocciaklot in i fyrkanter. Det höga gräset lurade

några av de tävlande men pricksäkerheten var stor och poängen höga.

Att kasta fotboll i en lövkorg kan synas enkelt men det var lika svårt för småknattarna att träffa rätt som för vårt stolta fotbollslag BoIS.



Sista grenen i femkampen var klassisk pilkastning. Här har vi ärftliga bekymmer att fundera över – samma problem att träffa tavlan som vi vuxna har med båge och pil. Deltagande i åldersklassen 4-6 var: Emma, Gustav, Felix, Kajsa, Lina, Oskar och Ronja. Deltagande i åldersklassen 7-11 var: Amelia, Anders, André, Heidi, Andreas, Elisabeth, Erik och Frida.

*Chrönikören*

## Nytänkande...

I samband med att brevet om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2006 – 2007 skickas ut ber vi alla er som har tillgång till Internet och har e-postadress om hjälp att modernisera våra rutiner genom att informera oss om er e-postadress. Naturligtvis är detta frivilligt och en förutsättning är att ni gärna vill låta oss använda denna möjlighet. Vi är övertygade om att vi genom att

använda e-post för vissa meddelanden kan hålla nere våra kostnader och klara oss längre utan höjning av medlemsavgiften.

Gillet har gamla traditioner att försvara och vi kommer tillsvidare att skicka inbjudningar till alla våra aktiviteter med vanlig post.

Exempel på information som lämpligen kan utväxlas via e-post är förfrågningar om aktiviteter, adressändringar, och anmälan om del-

tagande i Papegoyeskjutning, Högtidsstämman, och Adventsmässa.

Sänd information om e-postadress till:  
Gilleskrivare  
Thor-Leif Hansson  
t-lhanss@algonet.se  
eller  
Äldste Stolsbroder  
Bo W Holmberg,  
0418.18595@telia.com

## Köp Gillesboken

Det är en intressant skildring om vad som tilldragit sig genom åren i Knuts-gillet i Landskrona och många är de Landskronabor som här passerar revy för läsaren.

Kontakta  
Bo W Holmberg  
0418 - 185 95  
0418.18595@telia.com



## GILLESFOTO

Kontakta  
Bertil Persson  
0418 - 588 50  
bpfoto@landskrona.net

## Ronneby Högtidssammankomst Lördagen den 23 april

I strålande vårväder, ställde vi denna lördag kosan mot Blekinge. Efter shopping- och kulturpromenad var det dags för magen att få sitt. Första krog som ögat kunde skönja togs i besittning och vad fann vi där? Jo, stället drevs av personal från Landskrona.

90 bröder och systrar hade samlats för att i Heliga Kors Kyrka avhålla Högtidsstämman och därefter på Ronneby Brunn fortsätta med Knutsbalen.

I 1100-tals kyrkan mottogs vi av vacker orgelmusik och därefter höll Älderman Hans Hedvall sitt högtidstal som till stora delar kretsade kring handel och sjöfart under Hansatiden. Reception följde och fem Bröder och fyra Systrar intogs i Gillet. Stämman avslutades med kort och lättam andakt på temat "vår stund på jorden" och därefter framfördes njutbar sång av Anette Castell.

En stråkensemble underhöll mellan varven med ljuvlig musik och på det hela taget var allt välarrangerat och passande i denna gamla kyrka.

Efter Högtidsstämman tog vi oss till Ronneby Brunn för mer lättsamma aktiviteter. Maten smakade förträffligt och till Skaffaren skickar jag denna meny:

Pepparrottscheesecake med rökt östersjölax, till varmrätten svartpepparstek oxfilé med zinfandelsås och det hela avslutades med Tiramisu med vanilj- och hallonkompott.

Som vanligt hade vi kul på kalaset. En av Lennarts bordsdamer ramlade av stolen och hos den andra System fastnade han med Gillesduvan i dekoltaget.

Ett Gilje med god stämning, trevliga Gillesmedlemmar och glad jazzorkester.

*Ingrid och Chrönikören*

## Adventsmässan

**Lördagen den 3 december**  
Årets Adventsmässa inledes med klockringning i Borstahusens kapell och Åldermannen Inge Stoltz kunder hälsa drygt 50 Gillesbröder och Gillessystrar välkomna till Gillets sjunde Adventsmässa.

Som vanligt var det en stämningfull inledning då Gillesmarskalk Dan-Åke Nilsson på trumpet spelade "O Helga Nat". Kroppen slappnade av och vi fick nog alla en förnimmelse av att julen var i antågande. När kören Divertimento därefter under ledning av Ingrid Kvelde sjöng "Stilla Nat", då njöt även Franz Gruber var han nu kan ha befunnit sig...

Broder Stig Laurenus läste vers 9-14 av Psaltarsalm 85 och det skall sägas först som sist att få äro de som kan deklamera som Broder Stig. I fjol inledde vi en ny sifferserie. Dessförinnan hade vi räknat ner från fyra till noll men förra året bestämde sig Gilleskaplanen Sune Karlsson att göra precis tvärtom. Nu skulle vi börja med siffran fem och räkna uppåt.

Inte nog med detta – Chronikören skulle ange tonen med en sång. Adventsmässan är ett besvärligt skrivupdrag, alltid har vår käre Gilleskaplan något nytt på gång.



I år fortsatte vi på inslagen väg och det var dags för siffrorna åtta, nio och tio. Åter fick Chronikören ikläda sig sångrollen!

Siffran åtta handlar inte som i sången om åtta "sannheter" utan "saligheter". Eftersom Chronikörens mormor använt texten i samband med husförhör så kan undras hur betyget blev.

Siffran 9 står för – vid nionde timmen gav han upp sin and. Om detta står att läsa i evangelierna och deras

Långfredagsskildringar. Siffran nio har inte bara med Jesu död att göra, det är överhuvudtaget en helig siffra och det heliga tretalet, Guds tal multiplicerat med sig självt.

Så var det dags för årets riktiga överraskning – Broder Sune hade bestämt sig för ett gammaldags husförhör. Siffran tio stod på agendan och handlade om de 10 budorden. Skräcken spred sig i bänkarna och ljudet av pappersprassel kunde höras tydligt. Problemet var bara, var i Psalmboken skulle vi leta!

Med glimten i ögat inledde så Kaplan Karlsson förhöret. Det skulle visa sig att vi kunde mer om budorden

än vi själva trodde. Med hjälp av kända namn som Emil i Lönneberga och tro't om ni vill, f.d. statsministern Tage Erlander löste Gillet besvärligheterna. Broder Olof Lönnberg visade stora kunskaper i ämnet och frågan är om Broder Olof blivit förvarnad...

Sångkören har fantastiska kvaliteter och så också dess solister. När Gillesmarskalk Annika Stoltz sjöng "Gläns över sjö och strand", då stod tiden still och vi ville nog alla höra mera.

Adventsmässan avslutades av sångkören med "Jul, Jul strålade Jul" men innan dess hade Broder Stig läst "Tomten". Vem gör detta bättre! Tänk, 11 verser utan till med en språkkänsla som är unik. Inte så konstigt att Stig applåderades för sin insats.

Broder Inge avslutade Adventsmässan med att konstatera att; så här roligt var det inte när jag konfirmerades och åsyftade då Broder Sunes glimrande husförhör...

*Chronikören*

### Tumathorp

#### Högtidssammankomst

**Lördagen den 10 juli**

Genom ett sommarfagert Skåne gick resan till Österlen och Östra Tommarps kyrka. Alla gäster med värdar samlas kl 14 i det intilliggande församlingshemmet för att sedan i procession tåga in i den vackra blomstersmyckade kyrkan. Skräherren håller andakt och Ålderman Peter Stenkula parentation över avlidna Bröder och Systrar. 50 och 25-års utmärkelser utdelas och allt inramas av psalmsång och stämningfull musik av den egna Knutskören. En högtidlig och vacker stund. Därefter embarkering av bilarna för färd

till Tommarps bygdegård för eftermiddagskaffe. Sedan är det biltur igen till Glimmingehus riddarsal där Åldermannen med sina bittersittare genomför Högtidsstämman med stor värdighet. Ett tjugotal recipiender inväljes i Gillet och sedan föredrages årskronikan. Medeltida musik inramar och förhöjer stämningen i dessa gamla medeltida lokaler. Därefter är det tid igen för förläggning till Gislövs Stjärna där Gillesmåltiden och Knutsbalen hålles. Alla gäster samlades till mingel med champagne ute i det strålände vädret före midnatten som var utsökt och kompletterad med goda viner. Tal utväxlades och

stämningen var på topp. Därefter vidtog dansen och stämningen var glad och vänskaplig. Tolv timmar Knutsfest och som vanligt mycket trevlig och annorlunda.

*Ålderman Inge  
och Oldfru Britt*



#### Ny befattning

Bertil Hallengren utsågs till ny Skaffare vid Gillesstämman den 16 november 2005. Broder Bertil efterträder Barbro Bodin som varit Skaffare sedan 1998. Bertil Hallengren blev medlem i Knutsillet 1993 och har tidigare varit Gillesmarskalk och Rustmästare.

#### Nya medlemmar

Om vårt Knutsgille skall fortleva och vara aktivt i framtiden är det viktigt med nya medlemmar. Därför uppmanar jag er, Bröder och Systrar om ni har några i er familj eller i Er vänkrets som verkar intresserade av Gillets olika arrangemang, så tag dem med. Förhoppningsvis kommer de senare att bli nya medlemmar när de upplever hur trevligt och festligt vi har det tillsammans.

*Åldermannen*

## Högtidsstämman

**Lördagen den 21 januari**

Det är vinter i Skåne med massor av snö. Oväder har dragit in över landet i sådan omfattning att Gillena från Ronneby och Ringsted tvingats lämna återbud. Det var därför med extra stor glädje vi kunde hälsa gästerna från Lund, Ystad, Tumathorp, Skanör-Falsterbo och Laholm välkomna.

Årets Högtidsstämma hade samlat 149 Bröder och Systrar och det var på ett ungefär lika många som året före. Efter det att Styrande Rådet tillsammans med inbjudna gäster traditionsenligt tågat in i festsalen hälsade Ålder-mannen Inge Stoltz alla välkomna till den 63:e Högtidsstämman i modern tid. Ett speciellt välkommen ägnades sångkören Divertimento med sin dirigent Ingrid Kvelde. Det är 20 år sedan kören för första gången uppträdde i gillesammanhang – 20 år med skön sång. Festligheterna för tjugo år sedan inleddes då med Högtidsstämma på Landskrona Rådhus med efterföljande bal på Hotel Örenäs. I handlingarna från detta år står att läsa; "...blev det en förfärlig snöstorm över den skånska slätten, vilket gjorde att festen fick avslutas litet tidigare än planerat." Historien går igen!



Stunden var nu kommen för recipiendernas intåg. Det är alltid förenat med en speciell känsla av välbehag att få njuta av denna del av ceremonielet. Pomp och ståt i

välbalanserad blandning med viss nervositet och nyfikenhet. Årets recipiender var endast fem till antalet. Vår Ceremonimästare Gunnar Bolin hade som alltid gjort ett gott förberedelsearbete vilket inte minst märktes på recipiendernas djupa bugningar och hovningingar som slog nya stilrekord.



I årets högtidstal till Gillet fokuserade vår Ålder-mannen på 750-års jubileet som kommer att hållas i Skanör och Malmö i september. I bästa romanstil tog Broder Inge oss med på en resa till Skanör 1256 där den första Åldermannasynoden hölls.

Utdrag ur högtidstalet: "Det är marknad och köpenskapen blommar ut bland alla tillresta. Denna dag i september 1256 är speciell, för det har kommit representanter från 18 Knuts-gillen som skall hålla Åldermannasynod i Skanör. Åldermännen skall när de samlas bearbeta sina respektive stadgar och Skrán för att enas om ett gemensamt Skrå. Man finner att detta är viktigt att skapa en större enhetlighet för att göra Gillena starkare. Det kan inte ha varit ett enkelt sammanträde att genomföra.

Bara resultatet av Synoden har levt vidare genom århundradena genom de gemensamma stadgar som dessa 18 Åldermän utformade och beslutade om. Vi efterlever dem än idag 750 år senare men anpassade till

vår tid och vårt Knutsgille." Parentation följer så och under sistförflutna året har tre Bröder och två Systrar avlidit. För var och en tänker vi ett ljus och nämner dem i den ordning de inträtt i gillet. Alla var vi tagna av stundens allvar och det var en synnerligen rörd och tagen Ålder-mannen som berättade



de om de avlidnas levnadsöden. Vår hedersmedlem Claes Munck af Rosenschöld hade avlidit under året och särskilda minnesord sades om Broder Claes. Alla kände vi tomhet och saknaden var stor efter honom (se sidan 2 och 3). Vår Gilleskaplan avslutade parentationen med tröstens ord och påminde om att; efter mörker kommer ljus och att det finns ett liv som inte ens döden kan besegra.



En av årets höjdpunkter brukar alltid vara reception av nya medlemmar. Viss ordning kombinerat med en del missar vid själva installationen hör till dagordningen vilket är mumma att skriva

om för Chrönikören. De senaste åren har dock sensationerna uteblivit hos recipienderna. Den ende som avvikit från sin roll och klantat till det har varit Chrönikören. Pinsamt men sant! I år var det dags igen. Chrönikören glömde att föra fram sin egen svårson till Åldermannen. Med hjälp av mummel, ögonkast och pekande fingrar från Styrande Rådet gick det till slut upp ett liljeholmens och ordningen kunde återställas. Sex Guldduvor, två Silverduvor och fyra Hedersmedaljer delades ut av Åldermannen. Många värmande ord riktades till jubilarerna med en önskan att få se dem ofta på Gillets sammankomster (se sidan 2).

Högtidsstämman avslutades med att årets Fågelkung hisgade Knutsduvan som ett tecken på att "Fred och Endräkt" må råda i Gillesalen.

På Ceremonimästarens uppmaning tog vi oss därefter en våning ner för att i glada Gillesvänners lag njuta av vår nye Skaffare Bertil Hallengrens välkomponerade meny. Sångkören Divertimento underhöll under måltiden och Åldermannen underströk i sitt tal bl.a. Gillets



betydelse i vår tid. Gillets hedersmedlem Dagmar Munck af Rosenschöld höll ett känsloladdat och som alltid välformulerat tal kring sin make Claes och tackade för all omtänksamhet och

## Årets recipiender



Från vänster: Målare Anders Håkansson, grundskollärare Linda Håkansson, direktör Michael Magnér, sjuksköterska Agneta Carlsson och plåtslagare Jeff Svedenborn

värme som visats familjen i samband med Claes bortgång.



Chrönikören höll sitt återkommande tal om året som gått och framförde en hyllningsdikt till Broder Claes. Äldermannen Anders Svenningens från Lund gjorde sig till tolk för de gästande Gillena och betonade särskilt de starka banden Gillena emellan. Tiden var nu mogen för uppbrott och Gillesmarsalkarna tog täten inför den inledande polonäsen. Dansen fortsatte därefter till Domnivets orkester som spelat i Gillet sedan 1958. Tiden går fort när man har

roligt och plötsligt stod Klenodbevarare Rolf Svensson på podiet för att leda francaisen. Som traditionen bjuder skall denna del av kvällens aktivitet inte gå helt friktionsfritt och med Broder Rolf vid taktpinnen blir skratten många och felstegen än fler men roligt har vi...

Festen avslutades som sig bör vid ett-tiden men för många av oss fortsatte trevligheterna till fram på småtimmarna...

*Chrönikören*

### Knutsbal 2006

#### Meny

Sallad med kräftstjärtar, grön sparris samt avokado, serveras med sås på semitorkade tomater och toppas med parmesan

\*

Helstekt kalvytterfile serverade med en kraftig rödvinssky samt potatisgratäng.

Till detta serveras en sauté på kantareller, mangold och lök.

\*

Vaniljparfait på spegel av hallonsås samt kiwi

### Laholm

#### Högtidssammankomst

Lördagen den 4 februari

Denna vintriga februaridag gick färden till Laholm där vi skulle delta i Gillets Högtidssammankomst. Samling för gästande Gillen var på det gamla rådhuset, där vi välkomnades med mousserande vin och mingel. Därefter avtågade gäster och Styrande Råd till teatersalongen i Stadshotellet där Högtidsstämman genomfördes under ledning av Älderman Arne Mårtensson. Parentation, intagning av nya medlemmar och utdelning av utmärkelser ingick på sedvanligt sätt i ceremonielet, varvat med skön pianomusik av Gillets kantor.

Festen fortsatte i hotellets matsal och var mycket välsmakande. Jag var den ende gästande Äldermannen, så det föll på min lott att framföra gästernas tack för maten. I teatersalongen väntade kaffe och avec liksom den påföljande dansen. Hela kvällen var det en glad och trevlig stämning, som alltid i Laholm och vi kände oss verkligen välkomna.

*Inge och Britt  
Älderman och Oldfru*

### Skanör-Falsterbo

#### Adeldrickning

Lördagen den 10 september

Genom ett fagert landskap tog vi oss tidigt söderöver och hann med att både smygitta i fönster och äta en ljuvlig lunch i hamnen. Ljuset och de pittoreskt rofyllda gatorna tar alla med storm och att utan på allt detta få vara med om grandios högtidsfest gör allt livet lite enklare att leva.

Kl 1615 samlades alla i rådhuset för att dricka skumpa. En stund därefter var det dags för promenad till kyrkan. Prosten Ove Theander inledde ceremonin med ett lätt samt tal som kan sammanfattas såhär; varmt, bestämt men samtidigt gemytligt. Parentation och intagning av 21 medlemmar följde så.

129 Systrar och Bröder hade denna kväll samlats och festligheterna fortsatte på Hotell Gässlingen. Tal hölls av Äldermannen Bengt Hansson och 1:e Stolsbroder Gert Lindal, som hälsade recipienderna välkomna i gillet. Älderman Anders Svenningsen tackade för oss ditresta gäster och därefter vidtog dansen.

*Ingrid och Chrönikören*

## Sankt Knuts Gille 1256–2006

är en jubileumsbok tillkommen som ett samarbetsprojekt under medverkan av samtliga i dag existerande Knutsgillena. Den 7 september 1256 samlades Äldermännen från 18 Knutsgillena för att samråda och förnya sina gemensamma stadgar. Boken utgör en markering av det 750-årsjubileum, som Knutsgillena i år firar till minne av denna remarkabla händelse. Lundagilletts förre älderman, prof. em. Carl-Gustaf Andréén gör en djuplodande genomgång av Knutsgillenas medeltida historia. Samtliga 11 Knutsgillena medverkar därefter med varsin redogörelse för det egna gilletts bakgrund och verksamhet. S:t Knuts Gille i Tallinn, med en högintressant och därtill obruten historia ända från 1200-talet fram till början av 1900-talet ägnas ett separat kapitel också det skrivet av C-G Andréén. Pris 100:-/ ex.

Beställ: 0418.18595@telia.com eller 0418-185 95



fortsättning från sidan 3

Uppställning och marsch till Bastion Wrangel. Till tonerna av bas- och virveltrumma som hanterades på ett dunderhårt sätt av Gillesmarskalk Dan-Åke och Rolf Persson tog vi oss med lätta steg till skjutstation och där till hörande god mat.

Speaker's Corner stod för andra året i rad för läckerheterna och vi kunde frossa i allt från hemlagad matjesstårta, färsspett kryddade med kanel, ingefära och nejlika till kycklinglår smaksatta med chili.



Tävlingen blev precis som alla andra år mycket spännande och ovisst. Många segertippade försvann i tidigt skede och fick ägna resten av eftermiddagen åt mat, dryck och konversation. Andra skötte konversationen under tiden de sköt! Det fanns de som hade samlad träffbild, dock 2 meter utanför tavlan. Det bör sägas först som sist att Broder Dan-Åke är bättre som musiker och för Broder Martin finns fortfarande mycket att lära.

Till final i damklassen gick Britt Stoltz, Sofia Bergh Lundgren, Anna Alm och Carina Walter-Persson och i herrklassen Olof Böiers, Ulf Rundbom, P-O Bodin samt Svante Grönvall.

Broder Svante punkterade finalomgången på ett tidigt stadium och vann med över 11 poäng före tvåorna P-O Bodin och Ulf Rundbom. I damklassen fick vi vänta längre på ett avgörande. De sista pilarna blev avgörande för tävlingen och med en ståtlig träff i Gojan kunde

Gillesyster Carina ta hem segern. Tvåa i damklassen blev Sofia Bergh Lundgren.



Det absolut mest spännande under finalomgången var då Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg letade pil bakom tavlorna mitt under själva skjutningen. Broder Svante tackade för sig och vår nykorade Fågeldrottning med att med beröm nämna övriga deltagare. I talet smög sig även in något om de sälla jaktmakerna men här har Chronikören dålig koll på läget...

Inför årets papegoyetävling hade det uttryckts önskemål om att även våra juniorer skulle beredas möjlighet att få skjuta med pil och båge. Ett bra förslag tyckte Styrande Rådet och det bestämdes att ungdomar i åldern 13 och 17 år även tävlar i papegoyeskjutningen. Sex deltagare kunde vi mönstra denna premiärdag och vinnare i första tävlingen blev Jonathan Böiers och Emmie Nilsson.



Så var det dags att kora årets Hattdrottning. Juryn drog sig tillbaka med penna och glas och efter en kort överläggning kunde Åldermanen meddela det enhälliga beslutet att Ing-Britt Böiers utsetts till Hattdrottning.

*Chronikören*

**Sponsorer**  
Vi tackar våra sponsorer som bidragit till Chronikebladets utgivning.

**SPEAKER'S CORNER**  
www.speakerscorner.nu

**ST IBBE'S GOLFKLUBB**  
www.stibb.se

**BRISTOL BOUTIQUE**  
www.bristol.se

**HUHNSEAL**  
www.huhnseal.se

**TRYCKHUSET**  
www.tryckhuset.nu

**HANSSON ZANDER**  
REKLAMPRODUKTION  
www.hanssonzander.com

**LIVSKVALITET**  
PRAKTIK FÖR KROPP OCH SJÄL  
Britt Stoltz 0418-232 42

Bröderna Persson  
Begravningsbyrå  
www.brodernaperssonbegravningsbyra.se

Advokatfirman  
Anders Persson AB  
www.la-law.nu

Göran Persson  
Förrådet 5 i Landskrona  
0418-226 06

Inggerd & Bo W  
Holmberg

## Lund

### Högtidsfest

#### Lördagen den 14 januari

Tidig eftermiddag tog vi oss till Lund för att mjukstarta hos familjen Anderberg från Lundagillet.

275 Bröder och Systrar hade denna lördag samlats i Stora Salen, vilket var något färre än tidigare år.

Högtidsstämman inleddes med invigning av Gillets nya standar och därefter hölls parentation över 28 avlidna varav tre medlemmar var över 100 år. Utdelning av 11 guldduvor och 12 silverduvor följde så. I talet till jubilarerna sa bl.a. Åldermanen "att om någon säger att det var bättre förr så beror det säkert på dåligt minne". Maten smakade förträffligt och trevligt hade vi tillsammans med vårt värddpar med Landskronaan-knytning, Lars och Margaretha Bruzelius.

Kvällen fortsatte med dans och som vanligt lämnade vi kalaset bland de sista och sa inte nej tack till erbjudandet att sova över "hemma hos" i Lund.

*Ingrid och Chronikören*

## Ystad

### Högtidssammankomst

#### Lördagen den 14 januari

Vi besökte Ystadgillet Högtidsfest som representanter för vårt Gille. Festen startade i källaren på det gamla rådhuset där vi undfågnades med vin och delikatastnitter.

Högtidsstämman genomfördes med högtidligt intåg. Det var Åldermansens första hela högtidsstämma (installerades förra året) och han klarade både sitt högtidstal och övriga åligganden mycket bra.

Festligheterna fortsatte därefter på Ystad Saltsjöbad. Efter mingel tågade alla 168 in i matsalen. Vi var placerade vid 21 bord med 8 personer vid varje. Efter att ha avnjutit maten, vidtog polonäs.

Kaffe med avec och dans följde så och orkestern spelade mycket bra med lättdansad musik, vilket medförde att dansgolvet var välfyllt hela kvällen.

En mycket trevlig kväll, som alltid i Knutsgillesammanhang.

*Barbro och  
Skattmästare P-O Bodin*