



Adventsmässa den 8 december 2001

Under ett av Styrande Rådets möten år 1999 togs beslutet att arrangera en Adventsmässa. Därmed skrevs ett nytt kapitel i Gillets moderna historia. Initiativtagare var vår dåvarande Älderman Inge Stoltz.

Adventsmässan har kommit för att stanna. För tredje året i rad fylldes Borstahusens kapell med förväntansfulla Gillesbröder och Gillessystrar, alla i spänning över vad vår Gilleskaplan Sune Karlsson skulle plocka upp ur bakfickan denna underbara lördag.

Liksom tidigare år fanns sångkören Divertimento på plats under ledning av Nadja Eriksson. Till sin hjälp hade Nadja nitton körsångare och när vi inledningsvis lyssnade till körens tolkning av "Stilla Nat", ja då rös det i hela kroppen och tårarna var inte långt borta. Lägg därtill mjuk pianomusik och att vår körledare var klädd i julig vit slängkappa med röda band. Kan ett julfirande inledas på bättre sätt?

Kapellets klocka har kallat sin samlig och ringt in Knutsgillet's Adventsmässa år 2001". Med dessa ord hälsade Älderman Inge Stoltz alla välkomna och fortsatte med att berätta om kyrkans roll och dess traditioner för gamla tiders Gille. Denna tradition har vi nu tagit upp genom denna mässa och Broder Inge avslutade med att hälsa alla välkomna i fred och endräkt.

Chrönikören står nu liksom tidigare år inför sin största och säkert svåraste uppgift, att hänga med vår Gilleskaplan när han drar igång sin julbetraktelse. Broder Sune kan som ingen ann fängsla och förtrolla sina åhörare och allt går i ett tempo som får en 100-meterslöpare att se stillastående ut.

Med psalmen "Bereden väg för Herren" njutbart sjungen av församlingen är det så dags för Broder Sune. I år är antalet medverkande begränsat till två personer, Johannes och Maria, och detta är medvetet gjort eller som Broder Sune uttrycker det; "det blir enklare för vår Krönikör att hänga med...".

Johannes, som var sex månader äldre än Jesus, är inte den person som vi pratar speciellt mycket om. Vad betyder han för oss idag? Johannes uppgift var att gå före och bana väg för det som skulle komma – kalla honom gärna vägröjaren. Han var en stor samhällsdebattör och som sådan kontroversiell och hamnade så småningom i fängelse och blev dödad. Tredje söndagen i Advent är Johannes dag och budskapet som kan förknippas med Johannes sammanfattar Broder Sune såhär: "stressa ner, stanna upp, tänk efter och ta en paus. Bered dig inför julen...".

Maria är kvinnan i Broder Sunes liv! Maria var en unik kvinna och utan tvekan den tappreste som funnits. Det äktenskapskontrakt som Maria hade med Josef skulle visa sig bli något annat och att förklara det nya läget för Josef var i sig en stor uppgift. Maria var viktig som människa och nödvändig för att julen skulle kunna bli till. Fjärde söndagen i Advent är Marias dag och förknippas med glädje, vacker sång och framtidstro.

Annika Stoltz ger sin tolkning av "Gräns över sjö och strand" och vi fortsätter att njuta av dagen. När vi sedan avslutningsvis lyssnar till "Jul jul strålände jul" då spelar det ingen roll om vi har snö på gator och torg. Julen är här!

Skaffare Barbro Bodin ser på ett magnifikt sätt till att församlingssalen är dukad och att alla får varm glögg och goda pepparkakor. Eftermiddagen har gått i glädjens tecken och då vi skiljs åt för att fortsätta vårt julfirande är vi behagligt varma i våra hjärtan.

Chrönikör
Lennart Söderberg