



Adventsmässa den 6 december 2008

Under ett av Styrande Rådets möten år 1999 togs beslutet att arrangera en Adventsmässa. Därmed skrevs ett nytt kapitel i Gillets moderna historia. Initiativtagare var vår dåvarande Älderman Inge Stoltz.

En ovanligt gråmulen decemberdag samlades vi i Borstahusens kapell för Adventsmässa och jag är helt övertygad om att de allra flesta för en stund glömde både grådis och den begynnande julstressen. Värmen och alla tända ljus gjorde att det genast kändes som en härlig inledning på julhelgerna. När klockringningen tonade ut tog Äldermannen till orda och bad aningen generat om ursäkt för att ha glömt Äldermannakedjan, men underströk att han på intet sätt är avsatt.

Äldermannen hälsade alla varmt välkomna till den 10:e upplagan av Adventsmässan. Han var dock noga med att påpeka att det först nästa år är 10-årsjubileum. Men, redan detta år utlovas överraskningar. Till min stora lättnad hade bland annat Gilleskaplanen lovat att inte göra livet lika besvärligt för Chrönikören som han brukar. I år skulle den komplicerade sifferexercisen ersättas av ord och undertecknad hoppades i sitt stilla sinne att det verkligen skulle förenkla. Så här i finanskristider är det ju extra svårt att få ihop plus och minus – kanske är det därför som Gilleskaplanen avstod ifrån sifferkonsterna i år?

Gilleskaplanen påminde om det viktiga budskapet i aposteln Paulus brev till församlingen i Korint – att mötas ansikte mot ansikte. När Gud kommer till oss gör han det som ett barn, utan förutfattade meningar och möter oss ansikte mot ansikte. Bara så kan vi undvika ett anonymt kollektiv där främlingskap frodas.

Gilleskaplanen refererade till en studie där representanter för ett naturfolk besökte England. Det som allra mest gjorde intryck på dem var inte den moderna stadens bebyggelse eller infrastruktur utan det faktum att människor på gatan inte tycks möta varandras blickar. Vi lever tätt, sida vid sida, men är ändå ofta som främlingar för varandra.

Under ledning av Agneta Carlsson framförde sångkören Divertimento som alltid skön sång som ytterligare förhöjde stämningen. Vilken fantastisk tillgång för vårt Gille att ha en kör som denna!

En Adventsmässa i Landskronagillet är inte fullständig utan Stig Laurenius tolkning av Viktor Rydbergs "Tomten" och vi behövde inte bli besvikna i år heller. Alla frågar vi oss hur det är möjligt att minnas alla dessa verser och med sådan inlevelse! Dessutom fick vi lyssna till Gabriel Jönssons "Julstallet", dock inte på "landskronitiska". Kanske en utmaning till nästa Adventsmässa?

Traditionsenligt avslutade Äldermannen årets Adventsmässa med "Kom väl hem och var rädda om varandra. I Fred och Endräkt" innan det var dags för den traditionsenliga glöggen som ytterligare förstärkte den redan höga stämningen.

Chrönikör
Camilla Christerson