



S:t Knuts Gille i Laholm

Tallinn Laholm brukar kallas "den lilla staden med de stora konstverken" och är Hallands äldsta och minsta stad. Idag har staden omkring 23 000 invånare.

I förhistorisk tid låg det en stor handelsplats Köpingeland på västra sidan av La-an. Men under 11- och 1200-talen började folk bygga och flytta till den östra sidan och det var här den moderna staden växte upp.

Det som främst sporrade till bildandet av Gillet var det fynd som folkskolläraren, sedermera fil hedersdoktorn Axel Ejwertz hade gjort på Nationalmuseet i Köpenhamn, en sigillstamp som daterats till tiden kring 1317.

I maj 1959 berättade Borgmästare Axel Malmqvist för första gången för några herrar om sina femton år gamla funderingar på att återuppväcka Knutsgillet i Laholm. Den 21 november 1959 ägde den första högtidssammansamlingen rum. Installation skedde av nittio herrar som togs in i Gillet i närvaro av femton gäster från de olika skånska Gillena. Gillet Högtidsfest hålls numera i februari eller mars.

Gillet har bl.a. på sitt program att värna om bygdens kultur och stimulera till forskning, därför delar Gillet så gott som varje år ut ett Kulturstipendium till någon ung framgångsrik musiker, konstnär eller författare med anknytning till kommunen.

Aktiviteter som förekommer i Gillet är Papegoyeskjutning, ålagille, gåsagille och olika studiebesök i Laholm.

År 1962 fick Gillet sina första hedersmedlemmar. Det var Prins Bertil, hertig av Halland, som tillsammans med sin maka Lilian erhöll sina utmärkelser vid en kammarreception i sin villa i Tylösand.