



LILLY BENGTTSSON 1919 – 2013

Oldfru emerita Lilly Bengtson föddes i Lund den 24 september 1919. Hennes föräldrar var trävaruhandlare Gottfrid Bååth och hans hustru Elida, född Möllerstedt.

Under skoltiden var Lilly mycket engagerad i friidrott. Hon innehade svenska ungdomsrekordet på 60 m och på 5x60 m under flera år. Efter studentexamen 1939 arbetade Lilly i bank fram tills hon gifte sig med Fil.dr. Arne Bengtson 1941. Döttrarna Eva och Barbro föddes 1944 och 1948 i Lund. Familjen flyttade till Landskrona 1949 när Arne Bengtson blev Sveriges dittills yngste rektor vid Högre Allmänna Läroverket.

Lilly och Arne Bengtson intogs i S:t Knuts Gille i Landskrona vid Högtidsstämman 1955. Arne Bengtson tillträdde som Ålderman 1966. Åldermannaparet stannade på sina poster till 1983 då Arne avled. Förutom att vara Oldfru, hann Lilly med att bli Fågeldrottning 2 gånger, den ena gången med armborst och den andra med pil och båge.

Lilly Bengtson verkade politiskt för Folkpartiet i kommunfullmäktige, i Kvinnoförbundet och som Nämndeman. Nämndeman var hon i omkring 40 år och blev utnämnd till Häradsdomare.

Lilly var också en synnerligen aktiv föreningsmänniska. Vid långt över 80 års ålder var hon engagerad i 19 föreningar. Bland de många styrelseuppdragen kan nämnas att Lilly var den första Distriktspresidenten för InnerWeel Distrikt 239, president i Landskrona InnerWeel-klubb och Landskrona Citadell InnerWeel-klubb ett flertal gånger, sekreterare och ordförande i Röda Korset i Landskrona, ordförande i 1872 års Syförening i många år, charterpresident i Landskrona Soroptimist-klubb samt styrelsemedlem i Fredrika Bremerförbundet, både lokalt och nationellt.

Lilly älskade att resa och få nya intryck. Tillsammans med Arne gjorde hon minst en långresa i Europa varje år. Efter Arnes död utvidgades resandet till Asien, Afrika och Mellanöstern. Den sista längre resan gjorde Lilly vid 81 års ålder.

Lilly Bengtson hade många olika egenskaper. Hon var positivt nyfiken, intresserad, frågade mycket och hade den underbara förmågan att kunna lyssna. Hon var en noggrann och klok människa med stor självdisciplin. Och – hon var en människa med stil – alltid elegant, vacker, parant med underbara hattar!

Oldfru emerita Lilly Bengtson avled den 15 januari 2013 i sitt 94:e levnadsår.