



# S:t Knuts Gille i Landskrona

## STIG LAURENIUS, 1923 - 2016

Stig Laurenius föddes 1923 i Göteborg. Hans föräldrar var direktör Sten Laurenius och dennes maka Inez född Leijon.

Stig tog studenten i Stockholm 1943 och bland studentkamraterna fanns en viss fröken Elsie Nyhrén. De var nära grannar och lärde känna varandra när de började på gymnasiet. Både Stig och Elsie fortsatte sina studierna vid Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm och tog sin examen där, Stig 1946 och Elsie 1945.

Stig fick 1946 sin första anställning som tjänsteman vid AB Svenska Låsfabriken i Stockholm. Stig stannade där till 1947 när han sökte och fick anställning som försäljningsassistent vid AB Paul Bergsöe och son i Landskrona, där han senare blev försäljningsdirektör och stannade till pensioneringen.

Kvar i Stockholm var då studiekamraten Elsie, som byggt på sin utbildning vid Schartau med examen vid Märthaskolan och Tillskärarakademin 1946 och fått en fin anställning på Nordiska Kompaniet. Det var inte lätt att övertala stockholmstjejen att flytta till Landskrona, men Stig lyckades och 1948 blev det bröllop och bosättning här.

Det var nära att herrskapet Laurenius hade recipierat i Gillet redan 1949. Deras anmälningsblanketter är inlämnade då, men viktigare händelser kom emellan. Sönerna Per och Ivar föddes 1950 respektive 1953 och dottern Anna Karin 1960.

Receptionen i Knutsgillet blev allvar först 1959 och Stig och Elsie deltog flitigt vid Högtidsstämorna. Vi minns Stigs mäktiga stämman när han vid flera tillfällen höll glödande tal till Kvinnan. Vi minns också Broder Stig, iklädd tomteluva och stort skägg, med djup inlevelse och utan manuskript, framföra sin speciella tolkning av Viktor Rydbergs "Tomten" vid många av Gillets Adventsmässor, senast 2015. För sina gedigna och uppskattade insatser vid Gillets aktiviteter mottog Stig Gillets Hedersmedalj 2012.

Stig och Elsie firade sin 65-åriga bröllopsdag 2013.

Stig och Elsie hade ett stort umgänge och var uppskattade medlemmar i många föreningar, bl.a. var Stig mångårig medlem i Lions och fick nyligen en "speciell utmärkelse" för sina mångåriga insatser i denna klubb.

Stig och Elsie mottog 2011, drygt 50 år efter inträdet, Gillets 50-årsdekorationer.

Stig Laurenius avled den 3 april 2016 i sitt 93:e levnadsår och efterlämnar sin hustru Elsie och tre barn med familjer.

Bo W Holmberg