



Chrönikeblad 2022

S:t Knuts Gille i Landskrona



Hur Knutsgillena bildades

Det finns bevis på att Knutsgillenas historia startade under 1100-talet. Ett Knutsgille i Danmark var på den tiden en sammanslutning av hantverksyrkenas skrå. Genom århundradena har gillena förändrat både innehåll och inriktning. Under hela medeltiden verkade cirka 40 Knutsgillan i det gamla danska riket. Medlemmarna i Knutsgillena utgjordes enligt stadgarna inte endast av män, utan också av kvinnor.

Gillena fungerade dels som ekonomiska, dels som sociala skyddsnet där medlemmarna exempelvis hjälpte till att sörja för avlidna Knutsbröders änkor och barn. Man hade också en viss karaktär av lokalförsvaret och tränade skytte regelbundet. Att Papegoyeskjutningar förekom i vårt Knutgille i Landskrona är bevisat i skrivelser som är bevarade från 1516.

Innan reformationen på 1500-talet, var i stort sett alla europeiska länder katolska och underställda påven. I de länder som reformerades ersattes den katolska tron med den protestantiska och kyrkan blev på så vis i stället underställd staten.

År 1536 genomförde riksdagen i Köpenhamn formellt reformationen i Danmark, vilket innebar slutet på biskoparnas och kyrkans politiska makt. Sedan dess är kungen kyrkans överhuvud. Samma år förbjöd kungen helgon dyrkan och därmed också Knutsgillena och deras stadgar. Genom att förändra sin verksamhet lyckades Knutsgillena både i Lund, Malmö som Ystad och Flensborg överleva förändringarna.

Sedan 1994 har ett antal av de nedlagda Gillena, främst inom

nuvarande Sverige, återuppväckts. S:t Knuts Gille i Landskrona kom först i raden år 1944. Dagens Knutsgillen har en huvudsakligen social karaktär och arrangerar olika sällskapsaktiviteter under året.



Gästboken inköptes till den första Högtidsstämman 1944 men efter 1949 föll den i glömska och togs i bruk igen först 1992.

Chrönikören

Ösverbandum från Chrönikör Oldfru emerita Monika Nordengren

Som nybliven Chrönikör kortar jag med nödvändighet och ödmjukhet ner, både andras och egna, texter för att kunna öka bildmaterialet. Fullständiga inlägg finns att läsa på vår webbsida www.knutsgilletilandskrona.se under den rubrik de tillhör som till exempel våra sammankomster under fliken Arrangemang och Reseberättelser under fliken Gillenas historia. Det finns massor av fantastiskt fina foton under fliken Bilder.

Kontakt redaktion

Chrönikör Oldfru emerita Monika Nordengren; chronikor@knutsgilletilandskrona.se
Ålderman Henric Molin; alderman@knutsgilletilandskrona.se
Äldste Stolsbroder Lars Karlsson; aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se
Gilleskrivare P-O Karlsson; gilleskrivare@knutsgilletilandskrona.se
Layout - Gillesyster Alexandra Nordengren

Höstens Äldermannhälsning

Jag vill åter tacka för förtroendet ni givit mig, att som älderman få leda och representera vårt gille. Det är stort, omvälvande och respektingivande. Även om jag än så länge faktiskt "bara" är vald och inte formellt installerad, så har arbetet påbörjats. Jag är förhoppningsfull, inspirerad och ödmjuk inför vad som ligger framför oss. Gillet har en uppgift som förpliktigar. Det är ett arbete blandat med känslor och relationer som går generationer bakåt i tiden. Det handlar om att hitta en stringent linje framåt, samtidigt som det skall finnas en otvetydig fortsättning på det arv vi levandegör.

Jag har fått en spännande och fantastiskt fin start, med engagerade, inspirerade och transpirerande Rådsmedlemmar, Tjänstemän och Gran-skare. I vårt gille har vi en stor källa av kunskap, energi och drivkraft att ösa ur. Jag är förtröstansfull i min uppgift, att med varsam hand hitta former för att förvalta, utveckla, och bevara de fina relationer, traditioner och ceremonier vi har att ära. Trots fantastiska medarbetare i gillet är vi ständigt beroende av fler aktiva i vårt gille. Din uppgift är att bistå ditt gille i kort och stort där du ser en möjlighet.

Många har en utmanande tid bakom sig. De flesta har påverkats på oväntade sätt genom pandemi och omvärldsoroligheter. Knutsgillet är särkopplat från ställningstagande av politisk eller religiös tillhörighet. Vi särskiljer inte i människors sexualitet eller sociala ställning.



Tydligt är dock att vi tar ställning för alla människors lika fri och rättigheter, i fred och endräkt. Det är värt att vårda och sprida.

Jag är glad att kunna meddela att vi inlett ett stort arbete, där vi i ett flertal arbetsgrupper börjat arbeta med att kvalitetssäkra vårt gille. Självklart är förhoppningen att vi skall höja värdet på vad vi erbjuder våra med-

lemmar och vår omvärld. Förhoppningsvis även gentemot vår historia och hur vi ärar den.

Närmast hoppas jag att vi alla träffas på vår Adventsmässa i Borstahusens kapell den 11 december. Vi har ett fantastiskt program att se fram emot med en fin andakt, vacker sång och inte minst god förplägnad. I januari, närmare bestämt den 28:e är det dags för vår Högtidsstämma som kommer avhållas i Sofia Albertina med efterföljande Knutsbal på Landskrona slott. Alla som är inblandade i planeringen har som mål att den kommande festligheten skall bli den finaste, mest minnesvärda och högtidligaste stämman i mannaminne.

Jag väljer medvetet i detta brev att inte särskilt tacka någon av de eldsjälar som ser till att vårt gille fungerar. Det innebär inte att jag, eller gillet är dem mindre tacksamma. Vi vet alla hur viktigt deras arbete är. Jag vill bara inte rangordna och polarisera. Ni är alla viktiga och uppskattade. Jag vill i stället tydligt tacka just dig, er alla och be om fortsatt hjälp med att bevara, utveckla och främja vårt gille. Som alltid, min dörr är öppen, välkommen att höra av dig!

Med broderliga hälsningar i Fred och Endräkt

Älderman **Henric Molin**

Älderman i S:t Knuts Gille i Landskrona

Papegoyeskjutning 2021



Äntligen! Efter lång väntan var det den 15 augusti och dags för Papegoyeskjutning. Efter uppställning och inspektion på borggården på Citadellet, i regi av nye Ceremonimästaren Henric Molin, i full Papegoyeklädsel, tågade 51 Gillesmedlemmar i flaggprocession till skjutplatsen på Bastion Wrangel. Dagens tävlingar och festligheter genomfördes i strålande solsken.

Efter avslutad skjutning korades Mats Nyström till Fågelkung och Liseth Hagerman till Fågeldrottning av Ålderman Anders Eriksson. Övermarskalk Mia Thrana utsågs till Hattdrottning och Ebba Thrana utsågs till årets Hattprinsessa.

Chrönikören

Adventsmässa 2021

Under ett av Styrande Rådets möten år 1999 togs beslutet att arrangera en Adventsmässa. Initiativtagare var vår dåvarande Ålderman Inge Stoltz.

Adventsmässan anno 2021 firades i Borstahusens kapell den 5 december. Under ledning av Mattias Svensson framförde

sångkören Divertimento, som alltid ett fantastiskt julprogram med Musikansvarig Annika Svedenborn som sångsolist.

Ett femtiotal Gillesbröder och Gillessystrar fick lyssna på julbetraktelse av Gilleskaplan Charlotte Ekblad Winthers.

Efteråt serverade Skaffare David Olow med hustru Eva till allas förtjusning på hembakade lussebullar och glögg innan det var dags att dra sig hemåt.

Chrönikören



Laholm Högtidsstämma 2022

Halland mötte oss med solsken när S:t Knuts Gille i Laholm den 12 mars 2022 bjöd in till Högtidssammankomst med Knutsbal.

Festligheterna startade på tidigt vid Hästtorget i Laholm. Ouvertyr på Delihallen följdes av upptakt på restaurang Annabelle. Det erbjöds även dansträning. Dagens huvudattraktion på Strandhotellet i Mellbystrand inleddes med Högtidsstämma.

Laholms nya Älderman Brita Lundh lotsade oss igenom Stämman med säker hand och vacker sångröst. Hon avtackade sin färgstarke företrädare Per Karlsson och välkomnade 22 recipiender.

Ett trevligt inslag var utdelningen av gillet's stipendium till sångerskan Julia Nylander, som även bjöd på vacker operasång. Ett annat trevligt inslag var utdelningen av medaljer till trogna festdeltagare.

Efter stämman bjöds det Högtidsmiddag bestående av Seranoskinka med vårsparris, halstrad röding med forellrom och crème brûlée. Till dessa delikata rätter inmundigades goda viner.

Efter dans och nattamat begav vi oss nöjda tillbaka vår inkvartering på Stadshotellet. S:t Knuts Gille i Laholm levererade alltigenom ett mycket trevligt och inspirerande evenemang.

Skattmästare Ola Svensson & Eva Ejebjörk

Ronneby Högtidsstämma 2022

Lördagen den 23 april 2022 ställdes färden mot Ronneby där vi skulle delta i deras Högtidsstämma.

Efter mingel i den gamla kyrkstugan var det dags att ställa upp för intåg i Heliga Kors Kyrka. När alla satt sig ner tog Älderman Lars till orda och öppnade Högtidsstämman.

Den genomfördes på ett värdigt och högtidligt sätt med allt

vad det innebar med högtidstal, parentation, reception, utdelning av silverduvor samt en fin andaktsstund. Därefter var det dags för uttåg ur kyrkan.

Väl ute på kyrkbacken var det dags att sätta sig i bilen för färd till Ronneby Brunn där Högtidsbalen skulle äga rum. Vi serverades en tre-rättersmeny med tillhörande viner, mycket gott. Stämningen steg snabbt, det blev högt i tak och alla var

glada.

Efter sedvanliga tal bröts taffeln och baren öppnades. Eftersom det inte var någon dans, man hade tänkt på smittorisken, satt man kvar och förde trevliga samtal med sina bordsgrannar.

Det blev en underbar kväll! Vid klockan 23 kändes det lagom att bege sig hemåt igen.

Älderman Anders Eriksson och Gudrun

Kalender över kommande arrangemang

Adventsmässa

Söndagen den 11 december 2022

Plats: Borstahusens kapell.
Se bifogad inbjudan.

Högtidsstämma med Knutsbal

Lördagen den 28 januari 2023

Plats: Sofia Albertina kyrka kl 15, därefter Citadellet.
Se bifogad inbjudan.

Papegoyeskjutning

Lördagen den 19 augusti 2023

Plats: Bastion Wrangel på Citadellet.



Högtidsstämma med Knutsbal 2022

Äntligen, den 11 juni 2022, fick vi fira Högtidsstämma i Sofia Albertina kyrka. Kören Divermentos sång mellan de olika programpunkterna var magisk.

Duvan på sin sidenkudde, tätt följd av de olika fanorna, Fågelskung och Fågeldrottning inledde intåget av Styrande Rådet med gäster.

Att bli avtackad efter att ha tjänstgjort i Knutsgillet i hela 37 år i olika befattningar det imponerar. Äldste Stolsbroder Rolf Svensson utnämndes till Hedersmedlem. Jeff Svedenborn avtackades för sina år som Ceremonimästare.

Fyra Knutsbröder och en Knutssystemer utnämndes till nya befattningar. Äldermannen er-

inrade om sex Knutsbröder och en Knutssystemer, som för alltid lämnat vår krets. Gilleskaplaren höll ett kort tal.

Från dåtid till framtid. Åtta recipiender hälsades välkomna i vårt gille med bugningar och nigningar, en liten skål med Äldermannen samt en silverpapegoya på bröstet.

Äldermannen delade ut fem silverduvor för 25 års obrutet medlemskap och tre guldduvar för 50 år obrutet medlemskap.

Att på Ceremonimästarens uppmaning tåga ur kyrkan för att för första gången fortsätta till Citadellet var spännande. De gamla slottsmurarna skapade en mysig och tidsenlig inramning för vår Knutsfest.

I slutet av kvällen lärde Klenodbevarare Rebecka Winqvist oss att dansa kadrilj i gammal medeltida stil till allas förtjusning. Det blev många härliga skratt innan duvan halades för vila på sidenkudden tills nästa års festligheter.

Chronikören



Äldste stolsbroder Rolf Svensson avtackades och utnämndes till Hedersmedlem.



Ceremonimästare Jeff Svedenborn avtackades.

Nya befattningshavare installerade



På högtidsstämman 2022 installerades de befattningshavare som valdes vid Gillesstämman den 18 juni 2021.

Till nya Rådsmedlemmar utnämndes:
Ceremonimästare Jerker Rangström
Stolsbroder Henric Molin
Gilleskrivare Per-Olov Karlsson
Äldste Stolsbroder Lars Karlsson

Till ny Tjänsteman utnämndes:
Konterfejare och Bildarkivarie
Maria Andersson

Parentationer 2022

*Lev en sekund i taget
Gårdagen kommer aldrig mer igen
Den här sekunden är allt du har
Tiden är din dyrbaraste gåva
Tid kan aldrig återkallas när den väl är försvunnen
Tid kan aldrig sparas
Detta ögonblick är den enda tid som existerar*

gick med i gillet år

Gillesyster Gunvor Lönnberg	1952
Gillesbror Göran Rossling	1975
Gillesbror Bengt-Åke Rosengren	1976
Ålderman emeritus Lennart Söderberg	1992
Skattmästare Peter Pankko	1998
Gillesbror Boris Johansson	2010
Gillesbror Leif Winther	2018



Guldjubilärer 2022



Årets tre Guldjubilärer tar emot Gillesbröders och Gilllessystrars aktning efter 50 års medlemskap.

Margareta och Anders Persson
P-O Bodin

Silberjubilärer 2022



Ålderman Anders Eriksson är precis i färd med att dela ut en silverduva till Silverjubilärerna efter 25 års medlemskap

Lilian Persson
Christer och Angeta Bergqvist
Bengt och Tinna Hellerström

Receptiender 2022



Överst från vänster

Civilekonom Gunnar Telhammar
VD Anders Willman
Tandläkare Jan Uller

Nederst från vänster

Handelsman Gunilla Olofsson
Systemingenjör Helén Anderzén
Studerande Charlie Molin
Ekonomiansvarig Marie Willman
Ergonom Ulla Uller





Adeldrickning Tumathorp S:t Knuts Gille 2022



Lördagen den 9 juli 2022 avhöll vårt syskonge i Tumathorp sin traditionsenliga Adeldrickning.

Som nyvald Älderman i S:t Knutsgille i Landskrona hade under-tecknad, med hustru Oldfru Anja, äran att representera vårt gille på plats. Till trygghet för alla och för att säkra flankerna hade vi god assistans av Äldste stolsbroder Lars Karlsson med hustru Anne och Chrönikör Oldfru emerita Monika Nordengren som även de deltog i den fina begivenheten.

Totalt var vi drygt 180 som deltog i festligheterna. Vi gästade fick kunglig välkomst och omvårdnad med glatt umgänge och bubbel i församlingshemmet för att sedan delta i en högtidlig samva-

ro i Östra Tommarps Kyrka. Där fick vi ritualenliga förmaningar, ceremoniella inspirationer och en vacker parentation av hädangångna medlemmar. Sedan



följde kaffe med förstärkning och kolhydratpåfyllning i bygdegården.

Nästa punkt på agendan var de

högtidliga Gillesförhandlingarna på Glimmingehus. Stämningen var hög och god. Alla deltagande klarade de mörka och skräckinjagande trapporna med alla lemmar i ursprungligt skick.

Nio medlemmar fick tecken för 50 års och sju fick tecken för 25 års medlemskap. Sedan togs 25 nya medlemmar in i gillet.

Den magnifika tillställningen fulländades med en magnifik middag på Löderups strandbad.

Som protokollstillägg kan vigas, att under middagen avtackades forne äldermannen i Tumathorps Sankt Knuts Gille, Stefan Lamme på vederbörligt sätt av närvarande äldermän och inte minst sin efterträdare Christer Akej.

Älderman Henric Molin med Oldfru Anja

Skanör/Falsterbo Adeldrickning 2022



Lördagen den 3 september 2022 tog Landskrona Knutsgille sig den härliga vägen söderut mot Skanör. I bilen ner njöt jag tillsammans med Oldfru Anja och Monika Nordengren, Oldfru Emerita, tillika Chrönikör, av perfekta vägförhållanden, trevliga diskussioner och vackra omgivningar.

Vi blev glatt emottagna av Övermarskalken från Tumat-horp, Björn Persson med sambo, och ett fantastiskt entourage som bjöd på eminent förplägnad och champagne i en vacker miljö med underbart väder.

Därefter följde en högtidlig reception till gästernas ära i Skanörs Rådhus. Vi hälsades högtidligt välkomna av Ålderman Anders Hansson med hustru Oldfru Katarina. Efter en kort marsch med strikt ordning och raka led åtföljdes vi av välljudande klanger från Knutsklockan på Skanörs Rådhusplats, putsad och stämd särskilt för dagens begivenhet.

Väl på plats i Kyrkan vidtog en fin musikandakt blandat med kloka och tänkvärda ord från Ålderman Anders Hansson. Det förrättades parentation och det utdelades både Silverdovor och Gulddovor. Framför allt var det glädjande att följa receptionen av ett stort antal nya syskon i Gillet.

En stor eloge till Skanör-Falsterbos samarbete med den lokala musikskolan som fram-

förde eminenta stycken med både sträng, blås och slagverk. Det var inte utan att publiken fick gåshud av njutning.

Sedan tog sig det drygt 130 personer starka sällskapet över till Strandbaden, där det i fortsatt fantastiskt väder och underbar miljö bjöds på välkomstdrink. Därefter följde en alldeles utsökt måltid som hade fått den kräsnaste gom att fröjdas. Skanör-Falsterbo knutsgilles manskör imponerade med styrka och inlevelse i sitt program.

Landskrona Knutsgille hade äran att hålla tacktalet för middagen. Middagen övergick efter sedvanlig kaffe med avec till dans. Denna satte sällskapet i sådan total rörelse att uppenbar risk förelåg för alla de goda kalorier som förskansats under middagen, helt sonika skulle förbrukas i dansrörelser. I dessa tider av energikonservering kan ju detta synas som slöseri, men vi ansåg oss i det befintliga läget befordrade att ge avlat för denna energisynd. Det skall förtälas att det blev långsammare dans framåt natten.

Det var en sann glädje att få bevista Adeldrickningen i Skanör-Falsterbo, vi ser redan fram emot nästa högtidsdag.



Ålderman Henric Molin med Oldfru Anja

Papegoyskjutning 2022

Festklädda, förväntansfulla Gillesmedlemmar samlades den 20 augusti i S:t Knuts Park, där Ålderman Henric Molin inledde med att hälsa välkomna. Han gav oss en intressant historiebetraktelse där vi bland annat fick veta att det finns bevis för att det just här, år 1482, bodde en Sancte Knuds broder i ett hus där gillet verkade. Med fanorna i topp och deltagarnas fullastade matsäckskorgar tog trumslagaren täten mot Bastion Wrangel inne på Citadellområdet.

Väl framkomna ställde skjutsällskapet upp sig på två led där Ceremonimästaren i raketfart ordnade leden för inspektion. Årets visitation, som utfördes av förra årets Fågeldrottning

Liseth Hagerman med följe, präglades av ordning och reda. Allt utföll till belåtenhet och den blodigt allvarliga skjutävlingen kunde börja.

Den blev precis som alla andra år, en både rolig och spännande tillställning. Pilarna flög härsan och tvärsan och vid några tillfällen lämnade de inte pilbågen hur tappert skytten än försökte. Bland herrarna vann Gillesbroder NilsErik Nilsson. Den mest målriktade Gillesystemen, Klenodbevarare Rebecka Winqvist sa: "Jag har tränat i 20 år och aldrig träffat tavlan men i år ska jag banne mig vinna." Och det gjorde hon! Som sista skjutande dam satte hon två pilar i brös-

tet på duvan väldigt nära mitt i prick.

I barntävlingen fick Linnea Stoltz en tapperhetsmedalj för gott samarbete och gott kamratskap medan Erika Winqvist vann ungdomstävlingen efter en rafflande final.

Gillesyster Karin Rangström korades till Hattdrottning för sin fina fågelburshatt. Erika Winqvist utsågs till årets Hattprinsessa.

Framåt kvällen vandrade vi alla hemåt mätta, glada och nöjda efter en mycket trevlig Papegoyskjutning.

Chronikören



S:t Knuts gille i Malmö - Högtidssammankomst 2022

Lördagen den 22 oktober i nådens år 2022 inbjöd S:t Knuts gille i Malmö till en härlig samvaro i samband med deras högtidsstämman. Det var fint och trevligt att äntligen få träffas i fysisk form igen. Vårt gille var representerade med tre systrar och fyra bröder genom Ålderman Henric Molin med Oldfru Anja, Äldste stolsbroder Lars Karlsson med hustru Anne, Hedersmedlem Rolf Svensson med hustru Gunilla samt Marskalk Charlie Molin.

Eftermiddagen började med en värmande och fantastisk samvaro i Wänskapsbrödernas lokaler där Tumathorps gille, under ledning av broder Björn, hade dukat upp både självförtroende och onödigt goda tilltugg. Klockan 17:00 bjöd broder Ålderman Kent Andersson in gästerna till den vackra Annasalongen i Malmö Rådhus. Här vidtog sedvanliga artighetsfraser och det skåla-

des i Champagne.

Därefter följde en kort promenad till S:t Petri kyrka där det avhölls en högtidlig och traditionell mässa. Högtidsstämman avhandlades sedan i Knutssalen



len på Malmö Rådhus där det upptogs ett femtontal nya syskon i gillet. Dessutom tilläts två

övergångar från annat gille att inträda i Malmö. Guld och silverduvor utdelades och ämbeten befästes. Fred och endräkt utlystes. Efter den fina stämman, förflyttade sig de dryga årtio-talet syskonen över i Lands-tingssalen, där en härlig meny serverades och avnjöts. Kök och servering fungerade med bravur, matsedeln var finstämt parerad med goda drycker.

När Åldermannen från Ystad, Carl-Peter Hellberg, hade tackat för maten var det dags att förbruka ett antal av de nyss förvärvade kalorierna. Malmö ställde upp med levande orkester i Knutssalen där även kaffe och avec serverades. De enormt vackra omgivningarna i de nyrenoverade salarna förgyllde kvällen alldeles extra. Det var en fin och minnesvärd tillställning och samtliga representanter var eniga att man såg fram emot återbesök.

Ålderman Henric Molin med Oldfru Anja

Åldermannamöte på Ven i oktober 2022

Under de senaste åren har det varit ett generationsskifte inom Åldermannakåren och vi har haft en pandemi så det är ganska länge sedan man träffades.

Till detta möte var Åldermannen i vårt Gille, Henric Molin, värd och kunde hälsa alla gillenas Åldermän välkomna. De kom från Lund, Malmö och Ystad, från Flensborg, Skanör-Falsterbo och Tumathorp, från Laholm, Visby, Ronneby och Ringsted.

Den historiska gemenskapen är viktig för Gillena och det är också viktigt att lära känna varandra.

Under mötet ventilerades varje Gillens utmaningar och hur man kan bistå varandra. Skräet som utgör grunden i varje gille har samma utgångspunkt från medeltiden men det finns variationer i detaljer och i tolkningar av paragraferna. Åldermannens ledarroll diskuterades. I några

av Gillena förvaltar man aktivt den medeltida historien. Det konstaterades att olika Gillen av hävd och storlek har olika ekonomiska förutsättningar.

Åldermannen i Lund kommer att kalla till nästa Åldermannamöte om ett år. Nästa Åldermannasynod ska hållas 2024. Åldermannamöten är väglädande och Åldermannasynoder beslutande.

S:t Knuts Gille i Landskrona

Vid Gillesstämman den 23 juni 2022 valdes nya befattningshavare som trädde i tjänst med omedelbar verkan.

Styrande Rådet

Ålderman Henric Molin	alderman@knutsgilletilandskrona.se
Äldste Stolsbroder Lars Karlsson	aldstestolsbroder@knutsgilletilandskrona.se
Stolsbroder Anna Lilja	stolsbroder@knutsgilletilandskrona.se
Gilleskrivare Per-Olov Karlsson	gilleskrivare@knutsgilletilandskrona.se
Skattmästare Ola Svensson	skattmastare@knutsgilletilandskrona.se
Ceremonimästare Jerker Rangström	ceremonimastare@knutsgilletilandskrona.se
Övermarskalk Maria Thrana	overmarskalk@knutsgilletilandskrona.se
Klenodbevarare Rebecka Dörr	klenodbevarare@knutsgilletilandskrona.se
Chronikör Monika Nordengren	chronikor@knutsgilletilandskrona.se

Tjänstemän

Gilleskaplan Charlotte Winther	gilleskaplan@knutsgilletilandskrona.se
Rustmästare Anders Löfgren	rustmastare@knutsgilletilandskrona.se
Skaffare David Olow	skaffare@knutsgilletilandskrona.se
Arkivarie vakant	arkivarie@knutsgilletilandskrona.se
Konterfejare och Bildarkivarie Maria Andersson	konterfejare@knutsgilletilandskrona.se
Musikansvarig vakant	musikansvarig@knutsgilletilandskrona.se
Gillesmarskalk Anton Söderberg	anton@knutsgilletilandskrona.se
Gillesmarskalk Jessica Söderberg	jessica@knutsgilletilandskrona.se
Gillesmarskalk Ola Lilja	ola@knutsgilletilandskrona.se
Gillesmarskalk Stanco Thrana	stanco@knutsgilletilandskrona.se
Gillesmarskalk Charlie Molin	charlie@knutsgilletilandskrona.se

Sponsorer

Vårt varma tack till våra Sponsorer som bidrar till Chronikebladets utgivning varje år.



SÄKRA

NORDENGREN
EKONOMI AB



LANDSKRONA
BOSTÄDER



Advokataktiebolaget
JANSSON & PARTNERS

SEK
Ekonomi & Juridik
för dig och din verksamhet

KARLING
FASAD AB

M A Z A R S
REVISION - SKATT - REDOVISNING

X expoline Värmia