



ÅLDERMAN EMERITUS ANDERS ERIKSSON 1947 – 2023

Anders föddes den 13/2 1947 i Landskrona. Efter 8-årig folkskola gick han till sjöss som 15-åring då han mönstrade på m/s Gudrun som han seglade med ett knappt år. Strax efter hemkomst mönstrade han på m/s Havdhem, ett nybyggt fartyg från Öresundsvarvet. Jungfruresan gick till De Stora städerna i USA/Kanada vidare till Australien och tillbaka till USA där de hamnade mitt i Kubakrisen 1963 och fick gå i konvoj från Mexikanska Gulfen upp längs USA:s östkust. 1964 började Anders på Johannessons El byrå (JEBA) och påbörjade utbilda sig till elektriker. 1966 gifte han sig med Kerstin som tyvärr avled 1993. Tillsammans fick de tre barn, Marie-Louise (Mia), Per och Olle. 2016 gifte Anders sig med Gudrun Lindström Anders var under många år anställd på Möinge Kontrollhönseri och senast på Värmia.

Förutom S:t Knutsgille i Landskrona var han även djupt engagerad i Sirius, logen XXIII Adara samt Lions i Saxtorp. Ålderman emeritus Anders Eriksson, inträdde i Gillet 1985. Han valdes till 1:e stolsbroder 2017. Broder Anders erhöll hedersmedalj 2023 och erhöll Gillets Silverduva 2010. Broder Anders tillträdde som Ålderman efter broder Lennart Söderberg vid Högtidsstämman 2018. Broder Anders lämnade över Åldermannskapet 2022 till Henric Molin och blev Ålderman emeritus Anders Eriksson, 2022.

Broder Anders avled den 21 december 2023 och efterlämnar hustrun Gudrun Eriksson barnen Olle, Per och Mia med familjer. Bonusbarnen Patrik, Roger med familjer.