



Högtidstal den 19 januari 2019

I årets Högtidstal uppmärksammar vi att S:t Knuts gille i Landskrona firar 75 år sen det återuppstod 1944.

1944 var ett stort år i Landskrona. Mitt under brinnande världskrig återinvigdes Knutsgillet i Landskrona, det första sedan 1500-talet. Totalt 100 män och 92 kvinnor recipierade det första året och det var nästan lika många år 1945, en del av dessa söner och döttrar till de som recipierade 1944. Det var inte lätt att komma med. På den tiden var receptionsavgiften 10 kr för herrar och 5 kr för damer. 10 för de stora och fem för de små... (För herrar mellan 18 och 21 år var den 5 kr.)

Bland de främsta initiativtagarna märktes gilletts första åldermän, borgmästare August Munck af Rosenschöld och direktör Sven Nordengren som båda var medlemmar i Lundagillet sedan många år tillbaka. De hade inte svårt för att väcka intresse hos ett antal av Landskronas ledande personligheter, vilka senare bildade det första styrande rådet. Personligheter - ja, det var mycket diskussioner om hur det skulle vara och inte vara, även inför öppen ridå på högtidsstämmorna.

En viktig händelse 1956 var 700-årsjubileet av Åldermannasynoden i Skanör då sju åldermän med bisittare träffades. Stor vikt fästes vid att gillena skulle hålla kontakt med varandra och gästa varandras högtidsstämmor och andra aktiviteter. Man beslutade också att hålla 800-årsjubileum 2056!

Under åren som gått efter det stora jubileet 1956 har åldermännen samlats vid ett antal tillfällen och kommit överens om att gemensamt lösa en del frågor.

Denna inledning av detta tal har jag hämtat från Ålderman emeritus Lennart Söderbergs Högtidstal från 2008 när han tillträdde som Ålderman.

Åren efter att gillet återuppstått lever gillet i en stabil tillvaro och utvecklas hela tiden. Från gillet återupplivades 1944 fram till dagens datum har nio stycken Åldermän hållit i klubban och med varsamma händer tillsammans med styrande rådet och tjänstemän fört gillet framåt i lämplig takt

I S:t Knuts gille med så gamla traditioner som här finns måste man för att bevara detta, vara väldigt försiktig med vad man skall åstadkomma. Man måste tänka mer än en gång innan man förändrar. Men ibland måste man förändra för att det skall passa tiden man lever i. Dagens människor lever ett helt annat liv än som man levde på 40-50-60 talet, ja, ända fram till dagens datum. Anpassningen till vår tid är något som S:t Knutsgille i Landskrona har klarat av att hantera. Det är därför vi kan fira 75 år i dag.

För att nämna något om utvecklingen i S:t Knutsgille i Landskrona vill jag nämna att när gillet återuppstod hade man bara en sammankomst om året och det var högtidssammankomsten. I dag har även Papegoyeskjutning och Adventsmässa kommit till som fina inslag.

Att gillet skall fortsätta att utvecklas det råder det ingen tvekan om, för målet måste vara att visa det är vår skyldighet att till våra efterlevande kunna överlämna ett stycke historia som inte många andra kan åstadkomma.

Bröder och systrar i S:t Knutsgille i Landskrona - tänk alltid det bästa om gillet.
Med Duvan vid mitt bröst

Lovar jag och svär
Att göra mitt bästa
Ty S:t Knuts Gille
Är för tjej och kille
Hedrande och fint...

Låt oss gemensamt föra våra gamla medeltida Knutsgilles traditioner vidare till kommande generationer och låt oss göra det med högtid, glädje och fest, präglad med stil och tradition. Och låt oss söka nya vägar, aktiviteter och nätverk och få våra ungdomar att trivas i vårt gille. Det är de som är framtiden – och det är faktiskt de som ska hålla 800-årsjubileum 2056...

...Allt under Knutsgillels valspråk "I Fred och Endräkt".

Anders Eriksson
Ålderman